

Boden-ANAN

medlemsblad för

Boden
Överluleå
Forskar Förening



Nr 2

Årgång 16

April 2007



Oidentifierat fotografi

Den här bilden kommer från Bodens kommuns material.

Vilka var dessa människor?

26 män och 1 kvinna.

När och var togs bilden?

Känner Du igen en eller flera, meddela i så fall någon i styrelsen!

Innehåll

- s.2 Föreningsinformation
Ordförande har ordet
- s.3 Medlemsmöte, Inbetalningskort, Födelse-
tid för medlemmar, Stor-
städning, Öppet hus,
Loppis
- s.4 Släktband mellan äldre
lantmätare i Norrbot-
ten forts
Georg Palmgren Luleå
- s.7 Årsmöte 2007, Råne
älvdalsresa
- s.8 Birger Vikström
Leif Larsson Luleå
- s.12 Vem var Blomkvist?
- s.13 Korsordslösningar, Om
den första fasta bosätt-
ningen i Karesuando
(Enontekis)
August Ljung
- s.14 Nya medlemmar,
Adressändringar
- s.15 Tack, Grattis

Trevlig sommar

Styrelse och övriga funktionärer för Boden Överluleå ForskarFörening

*medlem i Sveriges Släktforskarförbund

Föreningens adress: Boden Överluleå ForskarFörening Idrottsgatan 2 D, 961 64 BODEN

Plusgiro: 1 57 58 - 6

Tel till forskarrummet i Råbäcksgården: **0921 - 504 13**, e-post: boff.boden@spray.se

Ordförande	Björn Fredriksson	Nipvägen 18	961 44	Boden	tel 0921 - 653 15
		e-post: bjorn.fredriksson@egonet.se			
V.ordförande	Tomas Johansson	Degerbäckens By 71	961 95	Boden	tel 073 - 072 96 70
Sekreterare	Jim Karlsson	Allégatan 20	961 67	Boden	tel 0921 - 176 40
Kassör	Laila Munkestam	Rubinvägen 16	961 46	Boden	tel 0921 - 654 45
Ledamot	Lars Berg	Kusön 228	961 98	Boden	tel 0921 - 501 39
Styrelsesuppleanter	Berthill Munkestam	Rubinvägen 16	961 46	Boden	tel 0921 - 654 45
	Barbro Forsberg	Antilopvägen 11	961 68	Boden	tel 0921 - 196 15
Valberedning	Ingmar Åkerstrand	S Bredåker 57	961 95	Boden	tel 0921 - 47 01 65
	Peter Isaksson	Kristallvägen 31	961 46	Boden	tel 0921 - 659 48
	Sture Lindström	Kårgatan 7	961 33	Boden	tel 0921 - 196 34
Revisorer	Carl-Lennart Persson	Karetvägen 24	961 42	Boden	tel 0921 - 533 33
	Sixten Sandberg	Österby 950	961 95	Boden	tel 0928 - 401 32
Revisorsuppleanter	Catharina Källström	Sadelmakaregatan 1C	961 35	Boden	tel 0921 - 102 63
	Rickard Pålsson	Kungsgatan 17	961 61	Boden	tel 0921 - 158 83
Redaktion för medlemsbladet:		Boden-ANAN@spray.se			
Ansvarig utgivare	Ewa Sandberg	Kålrotsvägen 11	961 47	Boden	tel 0921 - 722 74
	Eila Fredriksson	Nipvägen 18	961 44	Boden	tel 0921 - 653 15
	Agneta Silversparf	Garnisonsgatan 55	961 36	Boden	tel 0921 - 512 93
Bildansvarig	Vakant				

MEDLEMSAVGIFT, KODKORT och NYCKEL

Medlemsavgiften för år 2007 är 150 kronor.

Kodkort till ytterdörren och nyckel till kammaren finns att köpa i Råbäcksgården. Kodkort kostar 50 kronor och nyckel 90 kronor. För att köpa dessa fordras att du är medlem i föreningen. Kortet ger tillträde till lokalerna från kl. 07.00 till kl. 21.00 alla dagar i veckan. Nyckeln ger tillträde till kammaren, där vi förvarar våra samlingar.

Ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

ADRESSÄNDRING

Om du ändrat adress, var vänlig meddela föreningen din nya. Vi får inte adressändringar från något register.

PLANERAD UTGIVNING

Boden-ANAN planeras komma ut:

vecka 35 - manusstopp 12 augusti 2007

vecka 44 - manusstopp 14 oktober 2007

Ordförande har ordet

Nu är det andra gången som föreningen blivit utsatt för skadegörelse. Den här gången var det ett järnrör som slängdes in genom gavelfönstret, och vår nya kopieringsmaskin fullkomligt dränktes med krossat termoglas. Det var Sigvard Holmbom som först kom dit och fick se förödelser. Han rapporterade till mig och satte igång med att dammsuga upp allt glas i och runt maskinen. Polisanmälan är gjord av mig, men inget polisbesök blev dock av. Vår granne, Restaurang Norrigården, fick en vecka senare påhälsning, där de inte bara krossade fönstret, utan även var in. Även där är polisanmälan gjord!

När nu vederbörande myndigheter inte förmår lösa ålagd uppgift, att skydda allmänhetens egendom, så har vi som verkar på kulturområdet börjat prata ihop oss om att gemensamt verka för att med tekniska lösningar dokumentera marodörerna.

ÖNFF-träffen i Skellefteå samlade 11 av 16 inbjudna föreningar. Mycket bra! Vi beslutade om nästa träff i Luleå den

26 april 2008. Lulebygdens Forskarförening åtog sig att arrangera träffen!

När det gäller 15-årsfesten så är det ingen anstormning när det gäller anmälningar. I skrivande stund är 24 anmälda och vi vill gärna ha minst 35 personer. När detta medlemsblad kommer ut hoppas jag i alla fall att tillräckligt många ställt upp så att festen kan genomföras.

På senaste mötet bestämde vi att genomföra en medlemsresa och den blir av söndagen den 12 augusti. Se annons på annan plats i Boden-ANAN!

I år är temat för Kulturhusens dag "K-märkt" och går av stapeln söndagen den 9 september. BÖFF har fått uppdraget, från Kultur- och Fritidsförvaltningen, att arrangera denna dag. I Boden har vi en stor mängd K-märkta hus, byggnader och olika anläggningar. Vi avser att genomföra en bussresa där vi besöker några av platserna mellan kl. 11.00 - kl. 15.00. Bussens start och slutmål blir vid kommunhuset på Kyrkgatan.

Välkomna till de olika aktiviteterna och trevlig sommar!

Björnvål

Medlemsmöte i Almska skolan tisdagen den 22 maj kl 18.30

Föredrag av kyrkoherde Leif Nordenstorm
om hans nya bok: Nybyggarna i Norra Botten;
En berättelse från medeltiden

På dagordningen: Förbundsmotioner, sommarens
aktiviteter, medlemsresan, mm

Besökslotteri

Fika

VÄLKOMMEN

Inbetalningskort

I den här tidningen medföljer inbetalningskort till de medlemmar som vid "pressläggningen" inte betalat in årets medlemsavgift.

Har Du betalat och likafullt fått inbetalningskort så hör av Dig till kassören, Laila Munkestam 0921 – 65 445.

När Du betalar tänk på att ALLTID ange medlemsnummer och/eller namn. Det kostar föreningen 18 kronor för var och en som missat detta!!

Storstädning

Som vanligt är Råbäcksgården i behov av storstädning när sommaren kommer. I år planeras att storstädningen ska ske tisdagen den 12 juni med början kl. 09.00.

De som vill ha en trivsamt miljö att forska i och har möjlighet att delta förväntas infinna sig där och då.

Medtag: glatt humör, arbetsiver och roliga historier. Föreningen bjuder på fika både före och under arbetet, så för att kunna ordna rätt mängd är det bra om Du anmäler Din medverkan i förväg.

Födelseår för medlemmar

2007-04-15



Öppet Hus

Under både hembyggsdagarna, 28-29 juli, och skörde-festen, 17-19 augusti, kommer föreningen att ha Öppet Hus i Råbäcksgården och visa släktforskning för intresserade. Vi kommer att sälja av de böcker och CD-skivor som vi även annars har till salu. Utanför kommer vi att anordna loppisförsäljning av material som skänkts.

Vi behöver medlemmar som ställer upp både inne och ute. Anmäl Ditt intresse att delta. (De som varit med förr har tyckt det har varit roligt! men de behöver ersättare)

Loppis

Som ovan nämnts avser vi att anordna loppis även denna sommar. Vi har redan fått in en del material, men för att ha fulla loppisbord behöver vi mer. Samla därför ihop sånt Du inte behöver och lämna in det i Råbäcksgården — EFTER storstädningen.

Tänk på att gården inte alltid är bemannad. Om du inte har eget kodkort behöver Du ringa innan Du kommer.

Fortsättning från Boden-ANAN nr 4/2006

Släktband mellan äldre lantmätare i Norrbotten

av Georg Palmgren

Olof Bodin. Kronofogde. Gift med Ottliana Blomfeldt.

52 Son till Olof Bodin

Fredrik Bodin 1730-1768. Lantmätare i Västerbottens län. Gift 1759 med Inga Katarina Lagerborg, dotter till överstelöjtnanten Daniel Skragge, adlad Lagerborg.

53 Dotter till Olof Bodin

Maria Brita Bodin 1736-1793 gift med lantmätaren **Anders Bergström** (14)

54 **Brynolf Hesselgren** 1805-1847. Avvittringslantmätare. Son till prosten i Piteå Brynolf Hesselgren och sonson till biskopen Erik Hesselgren. Gift 1829 med **Vilhelmina Katarina Ottonius** (56), dotter till kommissionslantmätaren **Jonas Vilhelm Ottonius** (55)

55 **Jonas Vilhelm Ottonius** 1776-1852. Son till borgmästaren i Piteå Anders Ottonius och Anna Margareta Hernodius. Kommissionslantmätare, kronofogde, lantränkmästare. Gift med Margareta Katarina Pilfeldt 1775-1847.

56 Dotter till J V Ottonius

Anna Margareta Ottonius 1803-1885. Gift 1829 med avvittringslantmätaren **Abraham Berg** (58)

57 Dotter till J V Ottonius

Vilhelmina Katarina Ottonius. Gift 1829 med avvittringslantmätaren **Brynolf Hesselgren** (54)

58 **Abraham Berg** 1795-1834, son till mjölnaren Johan Fredrik Berg och Brita Larsdotter. Avvittringslantmätare. Född i Svensbyn. Gift 1829 med **Anna Margareta Ottonius** (56), dotter till kommissionslantmätaren **Jonas Vilhelm Ottonius** (55)

59 **Gabriel Håkansson** f 1745 och son till bonden i Kåddis by Håkan Håkansson och Cecilia Olofsdotter. Lantmätare. Gift med Anna Sofia Flodman från Ängesbyn

60 Son till Gabriel Håkansson

Johan Gabriel Håkansson 1793-1843. Förste lantmätare i Västerbottens län, Gift 1815 med Maria Kristina Nilsdotter 1791-1843

61 **Isaak Vilhelm Lindfors** 1826-1909. Son till inspektoren vid Långviks glasbruk Israel Lindfors och Karin Granlund. Gift (1:) med Karin Lindgren, d 1872, (2:) 1875 med Sofia Bergmark Avvittringslantmätare. Major och idrottsofficer vid Norrbottens regemente

62 Son till I V Lindfors

Carl Isak Lindfors, Lantmäterieexamen 1893. Major vid Norrbottens regemente

63 **Ernst Leander** f 1864 i Piteå. Son till handlanden Anders Leander och Fredrika Lestander. Kommissionslantmätare. Distriktslantmätare i Gällivare 1909 och i Degerfors 1917. Död 1923. Gift 1897 med **Klara Emerentia Öqvist** (79), dotter till kommissionslantmätare **Gabriel Öqvist** (78)

64 **Axel Ulrik Orstadius** 1828-1908. Son till komministern i Långsele Emanuel Orstadius och Charlotta Kristina Lundbom. Avvittrings- och kommissionslantmätare. Gift 1855 med Matilda Maria Charlotta Norberg 1833-1905. Bodde i Haparanda

65 Son till A U Orstadius

Axel Emanuel Orstadius 1856-1904.

Kommissionslantmätare. Gift 1892 med Amalia Matilda Sandin. Bodde i Boden. Författare, skrev dikter, kåserier mm under signaturen *Sven Frid*. Redigerade tidningen *Boden*

66 **Lars Ruuth** 1816-1894. Bondson från Rutvik. Avvittringslantmätare. Gift 1845 med Helena Vikberg f 1825 Tre söner lantmätare

67 Son till Lars Ruuth

Hugo Ruuth f 1856. Sekreterare vid generallantmäterikontoret. Gift 1888 med Ellen Teresia Lilliecrona f 1866, syster till lantmätare **Lilliecrona** i Jönköping

68 Son till Lars Ruuth

Leo Ruuth f 1858. Kommissionslantmätare och distriktslantmätare i Jämtlands län. Gift med Anna Pettersson f 1864

69 Son till Lars Ruuth

Hermes Ruuth f 1865. Distriktslantmätare i Sveg. Gift 1894 med Edith Åkerstedt 1866-1898, dotter till kommissionslantmätare **Erik Olof Åkerstedt** och Anna Katarina Olsdotter. Bodde i Östersund

70 Johan Norberg 1823-1902. Avvittrings- och kommissionslantmätare, född i Keräsjoki. Ogift. Flyttade till Uppsala. Hushållerska **Betty Selling** (72), dotter till avvittringslandmätaren **Teodor Selling**.

Johan Norberg testamenterade sin kvarlåtenskap till en fond för understöd åt änkor och barn efter lantmätare i Norrbotten. Betty Selling skulle under sin livstid få uppbära räntan. Hon dog först år 1938. Kapitalet var då 9.787 kr.

71 Teodor Selling f 1822, son till landskamreraren Isak Selling och Elisabet Birgitta Bergman. Avvittringslandmätare. Bodde i Eriksberg i Nederluleå. Gift 1851 med **Sofia Magdalena Waldenström**, (85) f 1822, syster till stadsingenjör **Rudolf Waldenström** (88)

72 Dotter till Teodor Selling
Elisabet (Betty) Selling 1854-1938. Hushållerska för lantmätaren **Johan Norberg** (70)

73 Johan Peter Vikström 1835 -1888, född i Nederluleå. (Bondson). Avvittringslandmätare. Gift 1864 med **Ida Maria Cecilia Östergren** f 1830

74 Son till J P Vikström
Hugo Hjalmar Vikström f 1860. Lantmätare, lantbruksingenjör i Skellefteå

75 Anders Magnus Strinnholm 1755-1830. Son till landsfiskalen Magnus Strinnholm och Magdalena Bring. Förste lantmätare i Västerbottens län. Gift (1:) 1786 med **Beata Zimmerman** d 1806. (2:) med **Katarina Vikner** f 1780. Bodde i Umeå.

Son i första giftet var historieskrivaren och hävdatecknaren **Anders Magnus Strinnholm** 1786-1862, ledamot av Svenska akademien och Vetenskapsakademien

76 Dotter till A M Strinnholm (1:)
Beata Sofia Strinnholm 1791-1863, gift med förste lantmätaren i Västerbottens län **Johan Gustaf Stenberg** 1801-1851

77 Son till A M Strinnholm (2:)
Magnus Vilhelm Strinnholm 1814-1853. Avvittringslandmätare i Västerbottens län. Ogift

78 Gabriel Öqvist 1827-1898. Kommissionslantmätare, född i Boden. Son till kronfogden Gabriel Öqvist och Anna Elisabet Turdin. Gift med **Maria Sundberg** f 1838

79 Dotter till G Öqvist
Klara Emerentia Öqvist, gift med avvittringslandmätaren **Ernst Leander** (63)

Carl Gustav Hedenberg, adlad von Hedenberg. Överste vid Västerbottens regemente. **Landshövding** i Norrbotten 1836. Gift med **Hedvig Sofia Kristina Lyström**

81 Dotter till C G Hedenberg
Teresia Eleonora von Hedenberg f 1833. Gift med första lantmätaren **J E Nyström** (93)

82 Son till C G Hedenberg
Ludvig August von Hedenberg 1822-1895. Lantmätare, överstelöjtnant. Direktör vid salpetersjuderistaten mm. Gift (1:) med **Hanna Katarina Sofia Tinnerholm**, d 1858, (2:) 1872 med **Maria Charlotta Åman**

83 Dotter till C G Hedenberg
Amalia Louise von Hedenberg f 1834. Gift med **Gustaf Fredrik Waldenström**. Regementsläkare i Umeå

84 Dotter till C G Hedenberg
Gustafva Aline von Hedenberg f 1838. Gift med lant-
rättsmästaren i Luleå **Fritiof Waldenström**

Erik Magnus Waldenström 1795-1870. Provinsialläkare i Luleå. Gift (1:) med **Sofia Bodecker** f 1800, (2:) med **Margareta Magdalena Gowenius**

85 Dotter till E M Waldenström
Sofia Magdalena Waldenström 1822-1866. Gift med avvittringslandmätaren **Theodor Selling** (71)

86 Son till E M Waldenström
Gustaf Fredrik Waldenström f 1825, regementsläkare i Umeå. Gift med **Amalia Louise von Hedenberg** (83), dotter till landshövdingen **Ludvig August von Hedenberg**

87 Son till E M Waldenström
Fritiof Waldenström 1828-1897. Lanträttsmästare i Luleå. Gift med **Gustafva Aline von Hedenberg** (84), dotter till landshövdingen **Ludvig August von Hedenberg**

88 Son till E M Waldenström
Erik Rudolf (Rulle) Waldenström 1841-1882. Länsbokhållare och stadsingenjör i Luleå. Gift med **Ingeborg Bergman** (13) dotter till landshövdingen **S P Bergman**

89 Dotter till E M Waldenström
Christina Magdalena Waldenström 1848-1899. Gift 1878 med major **Oskar Fredrik Dahl** (90), lantmätare och kartograf mm

90 Oskar Fredrik Dahl 1842-1911. Född i Gällivare. Kartograf, avvitringslantmätare, tf stadsingenjör 1896-1901. Major vid Norrbottens regemente. Vice brandchef i Luleå och tjänstgjorde under stadsbranden 1887 Gift (1:) med Emma Gustava Clementeoff, d 1874 och (2:) med **Christina Magdalena Waldenström** (89), dotter till provinsialläkaren Erik Magnus Waldenström och syster till stadsingenjör Rudolf Waldenström

97 Sigvard Bergsjö f 1890. Överlantmätare i Värmland. Gift 1920 med Kerstin Abelsdotter Bergman

98 Son till Sigvard Bergsjö
Tord Sigvardsson Bergsjö f 1925. Distriktslantmätare i Kiruna distrikt 1965-1973 Gift 1952 med Annika Birgitta Nilsson

91 Per Henrik Widmark 1800-1861. Lantmätare. Född i Umeå. Son till urmakaren och rådmannen Olof Vidmark och Margareta Löfdahl. Förste lantmätare i Gävleborgs län 1842. **Landshövding** i Norrbotten 1859-1861. Gift (1:) med Karolina Andrietta Ström, dotter till överstelöjtnant Karl Peter Ström och Helena Andrietta Grundén, (2:) med Maria Laurentia Våhlén 1815-1875 dotter till prostén i Ovanåker Lars Våldén och Maria Elisabet Flodstedt.

92 Son till P H Widmark
Henrik Adolf Widmark 1833-1861 Lantmätare och major. **Landshövding** i Norrbotten 1873-1885. Gift 1863 med Kristina Katarina Åkerberg f 1836. Ledamot av riksdagens första och andra kammare. Flyttade år 1855 till Karlstad som landshövding i Värmlands län

99 Olof Öhlund 1802-1876. Son till hemmansägaren Elias Öhlund och Maria Larsdotter. Gift (1:) med Katarina Kristina Sundberg f 1805, (2:) år 1869 med **Maria Hollström** (43A), dotter till andrelantmätaren **Erik Hollström** (43). Öhlund var född i Nederluleå och bodde i Sunderbyn

100 Immanuel Bexelius f 1873. Son till kyrkoherden i Råneå Isak Bexelius och Maria Karolina Dyhr. Kommissionslantmätare. En syster **Anna Ulrika Bexelius** 1865-1928, gift med kommissionslantmätare **Johan Hjalmar Grape** (35)

101 Bror Axel Wikberg f 1862 i Rutvik. Son till arrendatorn Erik Vikberg och Anna Charlotta Vikström. Kommissionslantmätare. Gift 1898 med **Ebba Hollström** (47) dotter till kommissionslantmätaren **Gustaf Hollström** (46). Distriktslantmätare i Råneå 1921-1927

93 Johan Erik Nyström 1822-1889. Bondson från Alvik i Nederluleå. Förste lantmätare i Norrbottens län 1860-1889. Stadsingenjör, riksdagsman mm. Gift med **Teresia Eleonora von Hedenberg** (81) dotter till landshövdingen Ludvig August von Hedenberg

94 Olof Peterson f 1834 och son till arrendatorn Peter Olsson och Katarina Johansdotter. Förste lantmätare i Norrbotten 1892-1896. Gift med **Sofia Vilhelmina Berger**, dotter till kommissionslantmätaren **Fredrik Vilhelm Berger**. Två söner blev lantmätare-kartografer. En son är den kände kompositören Vilhelm Peterson-Berger.

95 Son till Olof Peterson
Folke Teodor Peterson-Berger f 1880. Kartograf

96 Son till Olof Peterson
Karl Einar Peterson-Berger. Lantmätare. Gift 1902 med Matilda Ammitzböll f 1876

Liten lantmäteriordlista:

Avvittring: avskiljande av byars eller hemmans mark från kronans. Verkställdes av **avvittrings-lantmätare**.

Kommissionslantmätare: lantmätare som arbetade med bl.a. laga skiften och andra uppdrag.

Förste lantmätare: Chef för länets lantmäteri-verksamhet. Titeln ändrades år 1920 till **överlantmätare**

Källor:

Viktor Ekstrand: "Svenska landtmätare 1628-1900"
Sveriges lantmätareförening: "Svenska landtmätare, del 2 1900-1970"
Georg Palmgren: *Lantmäteri i Norrbotten*"

Årsmötet 2007

Den 4 mars, en solig takdroppande söndag, samlades vi till årsmöte i Almska skolan. Östen Jonsson, SKAPA i Sävast, höll ett intressant föredrag om LDB (Långsiktigt Digitalt Bevarande). Årsmötet leddes av Leif Pettersson, en bodensisk röst i riksdagen med Stina Elming som sekreterare. De stadgeenliga ärendena klubbades igenom i rask takt. Punkten om stadgeändring gällde den nya adressen, som numera är:
Idrottsgatan 2 D, 961 64 Boden.

Valen beslutades av en enig församling. Björn Fredriksson omvaldes till ordförande för 1 år, styrelseledamöter för 2 år Lars Berg och Tomas Johansson. Berthill Munkestam och Barbro Forsberg valdes som suppleanter för 1 år.

Carl-Lennart Persson och Sixten Sandberg omvaldes till revisorer med Catharina Källström och Rikard Pahlsson som suppleanter.

Även valberedningen omvaldes, dvs Ingmar Åkerstrand (sammankallande), Peter Isaksson och Sture Lindström.

Riksstämman (släktforskarlagarna) hålls detta år i Halmstad den 24 - 26 augusti. En styrelserepresentant och en medlemsrepresentant utses att delta. Ärendet delegerades till styrelsen att besluta.

Verksamhetsplanen för året diskuterades och fastställdes med några kända punkter, bl.a. Hembygdsgårdarna, Skördefesten, Kulturhusens dag, Arkivens dag och medlemsmöten. Festligheter i maj i samband med föreningens 15-årsfirande och en medlemsresa i augusti ingår också. Mer om alla aktiviteter kommer att publiceras i Boden-ANAN allt eftersom.

Kaffe med delikat fikabröd (tack, Stina E) fick vi oss till livs, innan dragning av vinnare av korsorden drogs. Mer om detta på annan plats.

Stina Elming avtackades för mångåriga insatser som styrelseledamot, liksom också styrelseledamoten tillika medlemstidningens mångåriga redaktör, Ewa Sandberg. Stina lovade att vi inte skulle behöva sakna hennes bakkonst, även om hon avgår som styrelseledamot.



Östen Jonsson



Leif Pettersson



Råne älvdalsresa

söndagen den 12 augusti 2007
för medlemmar med anhörig.

Buss avgår *kr*. 08.00
från Norrigårdens parkering.
Återkomsten beräknas till *kr*. 20.00

Lunch i Melderstein *kr*. 12.00 ca.
Middag i Valvträsk *kr*. 17.00 ca.
Fika vid lämplig tidpunkt.
Meddela om specialkost önskas.

Besöksmål: Platser från stenåldern
till nutid.

Totalkostnad för utflyktsdagen:
100 *kr*/person.

I mån av plats får icke-medlemmar
medfölja till en kostnad av 200 *kr*/person

Vid frågor kontakta Björn Fredriksson
tel 0921-653 15 eller
Anna-Maria Persson tel 0921-533 33

Sista anmälningsdag söndag 15 juli.

Anmälan sker till Björn Fredriksson
eller till Anna-Maria Persson.
Frågor/anmälan kan även göras på mail:
am.persson@bodenonline.com
eller
bjorn.fredriksson@egonet.se

Välkomna att anmäla ER till en
förhoppningsvis mycket spännande
och intressant utflyktsresa

Tecknat efter foto i *Litterärt i norr*

BIRGER VIKSTRÖM

1921-1958

BIRGER VIKSTRÖM hör till de författare som ibland placeras i Norrbotten, ibland i Västerbotten. Han är född i Södra Bredåker utanför Boden, men uppvuxen utanför Jörn i Västerbotten. Då han som pojke blev föräldralös återvände han tidvis till Boden. Sedan blev han som de flesta norrbottensförfattarna stockholmare, en Klarabohem som levde i misär och dog av lungsot och för mycket alkohol.

Birger Vikströms tid som författare blev kort. 1948 fick han sin första bok utgiven. 1958 dog han bara 37 år gammal. Då hade han hunnit skriva 8 böcker. Efter hans död utgavs ytterligare fyra. Han var något så ovanligt som en allvarlig humorist. Det han skrev kallades humoresker och var som namnet säger humoristiska berättelser, ofta med en lyckande och satirisk underton men aldrig elak. Det var krångelsamhällets alla bestämmelser och regler som han riktade udden mot.

Den enda framkomliga vägen för unga författare i Norrbotten tycks ha varit att flytta till Klarakvarteren i Stockholm och där envist besöka varenda bokförläggare och varenda tidningsredaktör. Birger Vikström menade att han till slut tröttade ut dem och fick sin första bok utgiven. Det var *"Gyllene tider"*, 1948. Han var då 27 år gammal.

Skriva började han med ganska sent. Inte förrän han inkallades till värnpliktstjänstgöring under beredskaps-tiden började han skriva på allvar. Han hade haft andra planer, bl.a. att bli präst och han hade prövat på en mängd olika yrken, nästan alltid under kort tid. Att han ville bli präst berodde inte på någon särskilt stark gudstro. Nej, han tittade sig omkring och såg att ju

rikare och mäktigare personerna i hans omgivning var, desto fetare var de. Tjockast av alla var prästen. Snart insåg han att det skulle dröja alltför länge innan han hunnit bli tillräckligt tjock, så prästycket fick vara för hans del.

Likadant var det med hans starka önskan att bli författare, åtminstone enligt hans berättelse *"En underlig roman"*. Hans lön som bonddräng, då han var 15-16 år gammal, var sorgligt liten. Det var sällan den ens räckte till att gå på bio några gånger. Han lärde sig då spela poker, men resultatet av det blev bara att pengarna tog slut ännu fortare. Det var då han råkade läsa en notis i ortstidningen om en gubbe som fått nobelpriset i litteratur. Det där priset bestod av en väldig massa pengar, och det enda pristagaren hade behövt göra var att skriva böcker. Birger Vikström beslöt sig för att omedelbart skriva en bok. Men det dröjde innan det blev av.

Skolan

blev ett stort bekymmer för Birger Vikström. Han var en dagdrömmare av värsta sorten och kunde i vilken situation som helst försvinna in i sin egen fantasivärld. Då han var 8 år och hade lärt sig läsa och läst allt läsbart i hemmet – det var inte mycket – upptäckte han att hans bror gömt undan böcker i en vindsskrubb. En tjock lunta från den skrubben gjorde att Birger var synnerligen ouppmärksam i skolan. Boken hette *"Riddar Gerdas Morgongåva"* – en mycket blodig roman från medeltiden. En simpel abbot var en av huvudpersonerna. Han hade i sitt kloster låtit inrätta en falllucka över en djup brunn i vars botten upptvända spjut väntade den som råkade ramla ner där. Abboten knuffade under handlingens gång ner ett

flertal personer i den här brunnen. Dessutom inträffade dödsfall i övermått även på andra sätt, pesten härjade och den ena mörka stormnatten med uggle-skrin och smygande jesuiter avlöste varandra.

I skolan fick *Birger* det svårt att koncentrera sig på multiplikationstabeller och andra triviala ting. Han grundade hela tiden på hur det skulle gå för ridrar Gerda och var alltid helt oförmögen att svara på frågor. Ända tills han läst ut boken var han en mycket dålig elev. Frånsett detta trivdes han bra i skolan och längtade aldrig till ferierna. De innebar bara att han fick resa hemifrån och valla kor åt någon bonde.

Ett annat bekymmer i skolan var *handstilen*. Han hade en lärarinna som in i minsta detalj höll på att bokstäverna – alla - skulle luta åt samma håll och alltid vara lika stora. *Birgers* bokstäver lutade åt alla tänkbara håll och var alltid olika stora - t.o.m. på samma rad. Inte konstigt att han ständigt var i konflikt med sin lärarinna och aldrig fick beröm av henne.



Skiss efter foto på pärmen till boken *De lyckliga åren*. LL-07

Någon riktigt fast punkt i tillvaron hade inte *Birger Vikström*, inte ens i barndomen. Familjen förde ett ganska kringflackande liv. Det berodde på att fadern *Erik Konrad Vikström* ägde ett litet sågverk (en cirkelsåg) som flyttades från by till by. Då *Frans Birger Eugen Vikström* föddes den 24 september 1921 hade familjen nyss flyttat till *Södra Bredåker* utanför *Boden*. Familjen kom från *Klubbfors* i *Piteå landsförsamling*. Fadern kallas här i alla handlingar *kronotorpare*. Alla barnen hade tre förnamn. *Birgers* tre äldre bröder hette *Karl August Emanuel* (1913), *Gustaf Erik Ragnar* (1916) och *Uno Georg Ingemar* (1918). De var alla födda i *Klubbfors*, *Piteå*. Sedan flyttade man till *Långsjön*, en liten by norr om *Bredåker* och därifrån till *Brännberg*.

När man efter 4 år i *Bodentrakten* kom till *Granbergsträsk* i *Västerbotten* beslöt man sig för att stanna där, på den plats varifrån modern *Eva Johanna Andersson* kom. *Granbergsträsk* ligger nära *Jörn* och bara 5 kilometer från *Missensträsk*, *Sara Lidmans* hemby och bostadsort.

Men att pappan köpte ett litet jordbruk där har säkert ingenting med *Sara Lidman* att göra. (Hon är 2 år yngre än *Birger*). Mycket troligare är att verksamheten med cirkelsågen inte var så lönsam. Då dottern *Irma Hally Viola* föddes den 3 juni 1924 benämns *Erik Konrad Vikström* för *skomakare* från *Degerbäcken*.

Av någon anledning kallade han jordbruket ett hemman. Det var ett och ett halvt hektar åker och ungefär 30 hektar annan mark. Mest bestod den av oduglig myrmark. Här växte *Birger Vikström* upp under fattiga och svåra förhållanden. Fadern dog redan efter ett år i *Granbergsträsk* (1926). Yngste sonen *Birger* hade inte börjat skolan. Mamman försökte försörja sig själv och de fem barnen genom att arbeta som hushållerska och dessutom extra med att tvätta och städa och måla golv hos dem som hade det bättre ställt. Äldsta brodern, som var 14 år, då fadern dog av hjärtinfarkt, blev kallad familjeförsörjare. För de övriga barnen fick modern fattighjälp, 15 kronor i månaden per barn.

Sparka böckerna i ändan

När *Birger* var 14 år (1935) och nyss hade konfirmerats dog hans mamma i kräfta (cancer). I och med att han konfirmerats ansågs han vuxen. Han kunde, som man sa i *Granbergsträsk*, sparka böckerna i ändan och börja med något nyttigt. T.ex. arbeta som bonddräng eller i skogen. Bägge yrkena prövade han på. Han fick först plats hos en släkting i *Långsjön* och sedan hos en bonde i *Bredåker*. På bägge ställena stannade han ett år. Han slutade att vara bonddräng när han var 17 år, men upplevelserna räckte till att skriva boken "*Att vara dräng*", 1949.

Efter det här flackade han hit och dit och bytte jobb oftare än vad man byter skjorta. Han trivdes ingensans. Han prövade på vedhuggning och bodde i skogs-kojor, där han lärde sig spela poker och regelbundet förlorade sina pengar. En vinter låg han en am i en koja i *Vittjärv*, 6 kilometer från byn och lika långt från landsvägen. Det var uselt betalt. Han räknade ut att förtjänsten i bästa fall skulle räcka till att betala handlaren i byn för provianten.

Mest höll han till i *Boden*, men han hade svårt att livnära sig på de ströjobb han fick. En orsak var att han under den första krigsvintern 1939-1940 försökte sälja *Norrskensflamman*, som då hade transportförbud. Fem gånger hämtades han från gatan av polisen. Han fick, som han berättar i "*Den huvudsakliga sanningen om hur jag levat*", av polisen veta att han såg ut som en sprucken sko i ansiktet och att personer som han borde brännas under fotsulorna, skickas till Ryssland eller undergå spöstraff. (Säger kanske mer om polisen än om

Birger Vikström). Men mer kunde polisen inte göra. Tidningen hade transportförbud men inte försäljningsförbud.

Tidningsförsäljningen innebar dock att han fick ännu svårare att få jobb. Sedan blev han inkallad. Det var en tid av mycket stor vantrivsel, tills han "efter nio månader på 23:e kompaniet befordrades till malaj och eldare vid garnisonssjukhuset". En bra sak medförde militärtjänsten. *Birger Vikström* började skriva.

Efter värnplikten försökte han sig som sjöman, men han var alltid sjösjuk. Sedan provade han på arbeten på torvmossar och i skogen. Han åkte från barack till barack, från landskap till landskap. Ibland hade han pengar, oftast var han pank. Vintern 1945-1946 gick han vinterkursen på *Brunnsviks folkhögskola*. Så småningom hamnade han i *Stockholm*.

Birger Vikström umgicks med *Klarabohemerna* och nötte trappor liksom de med att försöka sälja sina alster. Någon riktigt fast punkt i tillvaron hade han inte. Fast bostad hade han under mycket kort tid i sitt liv. En tid var han dock gift med *Ingrid Nilsson*, gifta 1949. Paret flyttade ut till *Årsta*, men *Birger* hade svårt att ändra på sina vanor och sitt liv. *Ingrid* var lungsjuk och snart fick även *Birger* lungshot. Han vistades i omgångar på olika sanatorier, han blev allt mer beroende av alkohol och för att döva smärtorna fick han även narkotiska preparat. Då han dog var det i *Stockholm* på *Saga hotell* där han hade en tillfällig bostad. Den 22.12. 1958 avled *Birger Vikström*. Då hade äktenskapet redan upphört.

En svensk Mark Twain

Författaren *Birger Vikström* hörde till de verkligt stora humoreskförfattarna, helt i klass med *Fritiof Nilsson Piraten* och *Falstaff Fakir* (pseudonym för författaren *Axel Wallengren*). Ofta jämfördes han med den berömde amerikanen *Mark Twain*. En som verkligen uppskattade *Birger Vikström* var *Sara Lidman* från *Missenträsk*. Hon kallar *Birger Vikström* för "träskmarkernas egen *Chaplin*".

Birger Vikström låg långa tider på olika sanatorier i Sverige. Många undrade när han egentligen hann skriva. En allmän sanatoriesal var nog inte den bästa skrivmiljön. Men skriva hann han. Från debuten med novellsamlingen "*Gyllene tider*", 1948, till dess han dog i december 1958 hann han med att ge ut 8 böcker. Ytterligare 4 kom ut postumt. Det sorgliga är att han inte fick fler år att skriva ännu mer.

Det är roliga böcker och de är mycket lättlästa. Här har du hans verk:

Gyllene tider, 1948
 Att vara dräng, 1949
 I stället för rakblad, 1950 (dikter)
 Staden, 1950
 Egna historier, 1953
 De lyckliga åren, 1954
 Dubbelkrut (och hans pirater), 1956
 13 historier, 1958
 Den svenska människan, 1959
 Bilder, 1975 (dikter)
 I sällskap med *Birger Vikström*, 1980
 En underlig roman och andra berättelser, 2001

Den sista är utgiven av förlaget *Kantele* till 80-årsminnet av *Birger Vikströms* födelse (2001). Det är en fin och vacker bok, men troligen den dyraste av alla uppräknade (279 kr). Många av de andra kan du få tag på i antikvariat för från några tiar upp till cirka 150 kronor. För en tid sedan köpte jag 4 av de här böckerna på *Antikvariatet Viking* i Luleå till sammanlagt lägre kostnad än 279 kronor. Böckerna kan nog också finnas hos *Antikvariatet Perssonligt* i *Kalix* och kanske också i *Blå huset*. Fråga där, du får en trevlig lästund.

Tre av böckerna ska jag nämna lite mer om. En av dem är "*De lyckliga åren*", där han skildrar sin barndom och uppväxt. Trots all fattigdom och alla bekymmer ser han på den tiden med drastisk humor, mild ironi och mycken värme. Boken blev mycket uppskattad och han fick även *Svenska Dagbladets Litteraturpris* och tidningen *Frihets kulturstipendium*.

Året efter, 1955, började i tidningen *Vi* en förunderlig följetong. Den hette "*Dubbelkrut*" och är en uppsluppen parodi på sjörövarromanen. Det är kapten *Dubbelkrut* och hans kumpaner, styrman *Klot*, som var omåttligt tjock, *Benknäcker-Sam*, *Blodiga Bill*, *Ryckiga John* och många, många fler som alltid är beredda på slagsmål och bataljer. Dessa glada härjare drar fram på haven och hamnar till sist på en söderhavsö, där de bara tänkt gå i land för att fylla tunnorna med vatten, eftersom kocken vägrade koka potatis utan att ha tillgång till färskvatten. De trodde att ön var öde, men istället bodde där en infödingsstam, vars kung nyss hade dött. Han hade lämnat en mängd hustrur efter sig, och nu tvingades sjörövarna på olika sätt att gifta sig med dem istället. Det slutade i alla fall med att kvinnorna helt tog kommandot. Kapten *Dubbelkrut* blev förste potatisskalare och diskare av det kungliga porslinet i infödingsbyn, styrman *Klot* fick den fina titeln *Överhovköksmästare med generalfältmarskalks rang*.

Den här boken gav *Birger Vikström* ut på eget förlag. Han var både författare, förläggare och illustratör. Han till och med bjöd i bokförläggare *Gerhard Bonnier* till en lunch på restaurangen *Gyldene Freden*, där de båda under hela lunchen tilltalade varandra med "*Herr*

förläggare!" eller "Ärade kollega".

Den svenska människan

BIRGER VIKSTRÖM



*Den svenska
människan*

Birger Vikström såg på sig själv och andra med ett pojkaktigt flin. Mycket i samhället borde rättas till. Den enskilde individen vill gärna lyfta sig i själv i håret för att nå en position, som överensstämmer med uppfattningen om den egna betydelsen. Dessvärre innebär det stora svårigheter och ständigt upprepade försök ger bara ömhet i hårrötterna – något som man lämpligast ler åt.

I "Egna historier" skriver Birger Vikström om sin egen karaktär, att den inte är mycket att skryta med. En majoritet av dem som känner honom anser att det förr eller senare skulle gå galet för honom. Men det fanns också en minoritet av annan uppfattning. Den som menade att det redan gjort det.

"Den svenska människan" är en av Birger Vikströms bästa och mest underhållande böcker. Den kom ut postumt året efter hans död och innehåller förutom underfundiga porträtt av olika "typer" av människor, även massor av hans geniala teckningar. Teckning på bokens pärm finns också inne i boken. Text under illustrationen:

Endast den svenska människan är betydande nog.
Där fick vi.

Bland alla otaliga typer av människor finns faktiskt också *Den vanliga människan*, som behandlas ganska uttömmande av Birger Vikström. Till kategorin *den vanliga människan* hör bl.a. *den öldrickande människan*, *den vanliga människan sysselsatt med sin deklaration*, *den vanliga människan vilande på en soffa* och flera andra.

Illustrationen här nedan är till *Den vanliga människan* ertappad i sittande ställning:

"En vanlig människa i sittande ställning är sällan farlig att umgås med. Hon planerar inga storverk för ögonblicket och hon löser inga världsproblem. Det enda just den människa vi här betraktar sysselsätter sig med är helt enkelt att sitta, vilket förefaller henne naturligt. Allt hon önskar sig är att om möjligt få vara i fred med de blygsamma tankar hon till äventyrs kan ha att begrunda. Låt oss därför visa henne den hänsyn hon förtjänar. Hon oroar ingen om hon inte själv blir oroad."



Andra kapitel handlar t.ex. om *Den egentliga människan*, dvs. *skatteindrivare, präster, ämbetsmän, riksdagsmän, poliser, domare, möbelkonstruktörer m.fl.*

Till kategorin *Den obehövliga människan* räknas *vårpoet, författare, gatuförsäljare och luffare*. Bland *Övriga existenser* hittar vi *sol- och vårman, insändarskribent och dynamitard*.

Slutligen – det var inte alls oväntat att Birger Vikström med sin flödande fantasi och humoristiska syn på omvärlden, drogs in i en märklig sysselsättning i en skogshuggarbarack. Där härjade en träsnidarepidemi. Det gällde att tävla i tillverkning av *kofés*.

Det fanns två regler:

En kofés fick se ut hur som helst.

En kofés fick inte likna något annat än sig själv.

Birger Vikström vann inte. Ingen vann. Regel nummer två var nämligen omöjlig att uppfylla, för skoghuggarna kritiserade sönder varandras verk. Alltid tyckte de att föremålet de tittade på liknade något annat. Birger Vikström fick nog och flyttade till en annan barack, där man bara spelade kort. Det här har han berättat om i novellen "En kofés".

Läs och njut av Birger Vikström.

LEIF LARSSON

Birger Vikström

Basfakta från födelse och utflyttningsböcker.
Födelsebok ÖVERLULEÅ med avis. Till PITEÅ LFS:

Född 24 september 1921

Frans Birger Eugen

Föräldrar:

Erik Konrad Vikström f. 2.5. 1882 Klubbfors Piteå lfs

Eva Johanna Andersson f. 10.5. 1883 i Granbergsträsk

Jörns församling

Gifta 17.12. 1911 i Överhuleå fs

I ÖVERLULEÅ födelsebok anges Erik Konrad Vikström som *arbetare*.

I PITEÅ lfs födelsebok anges han som *kronotorpare* liksom i utflyttningsboken 1922.

13.1. 1922 står det i Piteå lfs utflyttningsbok:

Kronotorpare Erik Konrad Vikström f. 2.5. 1882, Klubbfors. Utflyttad till Bredåker Överluleå fs, 5 män + 1 kvinnlig familjemedlem.

KLUBBFORS (enl. församlingsboken 1913 – 1929):

Erik Konrad Vikström, kronotorpare, f. 2.5. 1882 i Piteå lfs.

Eva Johanna Andersson f. 10.5. 1883 Jörns förs.

Till Överluleå 13.1. 1922

Gifta 17.12. 1911

Barn:

Karl August Emanuel f. 11.7. 1913 Piteå lfs

Gustaf Erik Ragnar f. 8.6. 1916 Piteå lfs

Uno Georg Ingemar f. 23.4. 1918 Piteå lfs

Frans Birger Eugen f. 24.9. 1921 Överluleå fs

Irma Hally Viola f. 3.6. 1924 i Degerbäcken Överluleå (Erik Konrad Vikström kallas här – 1924 – *Skomakare*)

Eva Johanna var dotter till Karl Anton Andersson Granbergsträsk Jörns fs. f. 1853 och hans hustru Lisa Johanna Andersdotter f. 1854. Eva Johannas syskon (fram till 1900) hette Margareta Amanda f. 11.10.1877 Anton Walfred f. 1880, EVA JOHANNA f. 10.5.1883 Johan Oskar f. 1885, Olof Wilhelm f. 1888, Karl Jonas f. 1890, Nils Manny f. 1892 och Gustava Teolinda f. 1896.



Vem var Blomkvist?

Klok "gubbe" i trakterna kring Heden (Boden).

En liten unik berättelse som handlar om min syster för 81 år sedan.

På våren 1926 drabbades hon av svåra utslag på hela kroppen. Läkarteam på Bodens Sjukhus, där hon varit intagen för behandling en period, kunde inte hjälpa henne att bli bra. Tillsammans med mina föräldrar togs beslutet att hon skulle få komma hem och få dö hemma. Hon var helt inlindad i gasbindor och bomull, rinnande variga sår i armveck, hals och ben. Det var en hopplös situation.

Mamma visste om en man, jag tror han hette Blomkvist, en för den tiden "klok gubbe". Det fanns nog inget annat val än att försöka, min far sa "åker du dit så är det du som tar livet av henne". Kloka kvinnor finns också, trots pappas ord så åkte mamma.

Med lejd transport gick färden till ett sista hopp, en alternativ behandling som var riktigt dramatisk.

Väl där sa Blomkvist att läkarna har smort in hennes besvär och att gasbindor och bomull gör att hon inte får luft till sina sår. Detta är "åelagt" som kommit från torkad tvätt utomhus, samtidigt började han linda av henne allt bandage. Tog ett linnelakan och lade henne där helt naken, gick sen ut, tog en spade och fick med sig en stor jordklump in. Innan mamma hunnit protestera började han gnida in henne med jorden. Min syster tystnade, "nu dog hon" hann mamma tänka innan hon såg att hon fortfarande levde. En längre tid hade hon inte orkat gråta, bara låg och kved, efter den behandlingen blev hon betydligt lugnare.

Nu skulle hon tvättas eller bara torkas med en vätska som skickades med hem, i en halvliters flaska med kork, som inte såg särskilt steril ut, bara rena linnetrasor skulle hon lindas lätt i. Varv efter varv skulle komma och bra skulle hon bli. Det blev som Blomkvist sa och ryktet spreds till de läkare som hade misslyckats. Det kom några hem till oss och ville se henne. "Här har Blomkvist gjort underverk" var deras kommentar på ett så lyckligt slut.

Idag är min syster snart 82 år och mår bra.

Mina funderingar kring den här händelsen är att jag gärna skulle vilja veta mera om denna fantastiska man som vågade börja smörja in min syster med en jordtorva.

Vi kanske kan få några fler berättelser från gången tid när vi hade många kloka män och kvinnor bland oss. Jag avslutar som jag började
Vem var Blomkvist?

Gudrun Bergdahl-Bergenudd

Vinnare

Till de två korsord som var införda i Boden-ANAN nr 4/2006 insändes 28 lösningar. Dragning av vinnare företogs på årsmötet bland de rätt lösta.

Vaxkakans förstapris (penninglott) gick till Eila Fredriks-son Trångfors Boden. Andra och tredjepriserna (en trisslott vardera) gick till Ebbe Lundström Boden och Barbro Lampinen Unbyn Boden.

Korsordets förstapris (penninglott) gick till Svante Näs-lund Södra Svartbyn Boden. Andra och tredje pristagarna (en trisslott vardera) blev Irene och Per-Åke Jansson Skutskär och Göte Åslund Boden.

GRATTIS säger vi till dessa personer!

Vi vill även rikta ett varmt tack till våra två duktiga kors-ordstillverkare Gunnar Glaas och Kjell Andersson samt till Inger Enberg som rättat alla insända korsord.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A	R	M	A	N	I	M	O	D	E
2	R	E	A	L	I	S	E	R	A	R
3	B	A	R	L	A	S	T		T	Ö
4	E	K	K	I	S	T	G	R	A	V
5	T	T		A		A	R	E	A	R
6	S	I	O	N		D	U	V	N	A
7	V	O	S	S		I	N		A	
8	E	N		F	E	O	D	A	L	T
9	C	E		R	O	N	E	F	Y	R
10	K	R		I		T		S	E	
11	A	N	I	T	R	A		V	E	V
12	N	A	T	T	F	R	I	E	R	I



Om den första fasta bosättningen i Karesuando (Enontekis)

Av Aug. Ljung

Enligt uppgift upptogs första nybygget i Enontekis år 1650. Före denna tid var det endast lappar, som flyttade omkring inom det vidsträckta område, som utgjorde det gamla Enontekis församling. Denna låg på ömse sidor om Muonio älv, och omfattade således även det nuvarande finska Enontekis.

Nu gäller frågan närmast, varifrån de första nybyggarna kommo, och vad nationalitet de voro. — De enda dokument jag har att rådfråga äro Enontekis gamla kyrkoböcker. Dessa börja 1720 och sträcka sig i obruten följd ända till våra dagar. (De gå sålunda betydligt längre tillbaka i tiden än de flesta andra norrbottniska församlingars kyrkoböcker.) Originalen till böckerna under tiden 1720 – 1815 finnas i finska

Enontekis, men noggranna avskrifter förvaras i Karesuando kyrkoarkiv.

Emedan kyrkoböckerna börja omkring 70 år efter den omnämnda tiden för den första bosättningen, kunna vi ej ur dem annat än i enstaka fall få reda på dessa första nybyggares namn m.m. (Ur dödboken anför jag några namn och data: År 1730 dör änkan Margeta Larsdotter, 90 år gammal, således född 1640; år 1838 dör Margeta Pehrsdotter från Kuttainen, 75 år gammal, således bör hon vara född omkring 1673; Anders Andersson Cuttainen är född 1660 och dör 1740, 80 år gammal; Birgitta Pehrsdotter från Caresuando dör 1741 och är 100 år gammal, således född 1641. Det är inte alls ovanligt, att folk levde till

90 eller 100 år på den tiden.) Men den andra (och tredje) generationen levde ännu under de första årtiondena av 1700-talet. Deras namn m.m. stå i de gamla böckerna.

Vi äro vana att anse den finsktalande befolkningen i Norrbotten såsom "finnar". Detta är med all säkerhet oriktigt. Naturligtvis finns det "finnar" bland dem, men en stor del av folket är av annat ursprung. Om vi av personnamnen i det gamla Enontekis kunna sluta oss till, av vilken nationalitet folket var, så få vi här göra ett försök. Omkring 1725 bor i Palojoki (nu tillhörande finska Enontekis) Erich Pehrsson med hustru Margeta Henrichsdotter, Olof Baas med hustru Agnetas Michelsdotter, Lars Stephansson Hoppari med hustru Margeta Andersdotter; i Kuttainen bor Anders Andersson Cuttainen med hustru Ingrid Pehrsdotter, i Karesuando Niels Nieva med hustru Sigred Henrichsdotter, Erich Monsson med hustru Birgitta, Idivuoma Samuel Idivuoma med hustru Anna (Annica). En av Samuel Monssons söner heter Clemet (Clämet), likaså en av Samuel Idivuomas söner. Vanliga flicknamn äro Valborg, Birgitta och Marget. — Mig förefaller det otroligt, att de föräldrar, vilka gävo sina barn sådana namn, vori "finnar". I våra dagar är det i alla fall icke vanligt. (Märk, att nu brukliga byanamn i många fall användes såsom tillnamn på personer.)

Skulle jag nu våga uttala något om ovannämnda

personers nationalitet, så tror jag, att de voro av svenskt (eller norskt) ursprung. (Obs. Skrivningen och sannolikt även uttalet av t.ex. Niels Nieva.) Eller kanske vi här ha en rest av de ur historien spårlöst försvunna kvänerna?

Om vi hör efter, vad traditionen har att säga om de första nybyggarna, så låter den dem komma nerifrån längs älven. Den första nybyggaren i Kuttainen t.ex. kommer från Övertorneå (från gården Kuttainen) och slår sig ned på en holme i älven. Några små kullar utmärka ännu boplatsen. — I Övertorneå kyrkoböcker förekommer ännu mot slutet av 1700-talet tillnamnet Kausari (Hindric Johansson i Juoxengi, född 1733; samma namn förekommer flera gånger i Karesuando-böckerna. Allt tyder på, att bosättningen har gått norrut längs älvarna. Men i Övertorneå bor på 1700-talet folk med *svenska* namn, även på östra sidan om Torneälven. Sålunda är även en stor del av norra Finlands befolkning av svenskt ursprung. Naturligtvis ha raserna oupphörligt blandats, så att det är svårt att exakt ange, var vi ha finnarna och var svenskarna. Därtill kommer även lapsk inblandning. Detta gäller icke endast Karesuando utan hela området med den finsktalande befolkningen i Norrbotten.

Utdrag ur "NORRBOTTEN. Norrbottens läns hembygdsförenings tidskrift" Häfte 2. 1923

Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen

				medl.nr.
Kerstin Fors	Drottninggatan 54	961 76	Boden	073 076 39 79 711
Anita Johansson	Dammgatan 25	567 31	Vaggeryd	0393 - 31 412 712
Leif Lindmo	Övre Heden 16	961 95	Boden	0921 - 65 531 713
Viveka Andersson	Befälsvägen 1 A	961 36	Boden	0921 - 51 435 714
Brage Johansson	Sadelmakaregat. 1 B	961 35	Boden	0921 - 65 212 715
Yngve Lundström	Kyrkgatan 16	961 34	Boden	0921 - 18 533 716
Anna-Lena Stefansson	Smedjegat. 6 D bv	960 75	Boden	0921 - 19 474 717
Håkan Persson	Drejarvägen 28	961 40	Södra Svartbyn	0921 - 14 399 718
Ulla-Britt Bergenudd	Järpgatan 24	961 74	Boden	0921 - 18 281 719
Gösta Bergenudd	Järpgatan 24	961 74	Boden	0921 - 18 281 720
Anita Hollström	Pilgatan 7	961 67	Erikslund	0921 - 19 061 721
Marie Drake	Gammelbyväg. 57 A	961 42	Boden	0921 - 60 084 722
Ola Linell	Ladstigen 16	954 35	Gammelstad	0920 - 10 863 723
Doris Lundin Nygård	Storgårdsvägen 72	961 51	Sävastön	0921 - 73 042 724
Ann-Christin Norman	Berggårdsvägen 8 A	961 40	Norra Svartbyn	0921 - 13 131 725
Åke Lundholm	Mandolinvägen 19	961 46	Hamptjärnmoran	0921 - 65 703 726
Åsa Lundmark	Allégatan 4	961 67	Erikslund	0921 - 54 711 727
Mats Persson	Vallgatan 26	961 67	Erikslund	0921 - 17 925 728
Margareta Lind	Erikslundsgatan 29	961 67	Erikslund	0921 - 10 372 729
Jan Lindberg	Baldersgatan 5	961 33	Boden	0921 - 50 888 730

Adressändringar

Sune Persson Vasagatan 21 A 910 60 Åsele 0941 - 451 11 23

TACK

Ett varmt tack från BÖFF för alla de gåvor och bidrag vi fått:

Alice Karlsson	Boden	Stig Andersson	Trångfors
Anna Wedén	Boden	Sture Nilsson	Boden
Ann-Mari Tuvebäck	Boden	Susann Larsson	Boden
Arne Karolin	Erikslund	Sven Åkerström	Råneå
Arne Westman	Boden	Sören Nilsson	Boden
Barbro Lampinen	Unbyn	Tor Lindström	Heden
Barbro Palmer	Boden	Valdemar Gustafsson	Boden
Britt Forsberg	Solna	Yvonne Öhrvall	Boden
Carina Livbom	Boden	Bodens kommun	Boden
Constance Rutberg	Erikslund	Bodens Pensionärers Bridgeklubb	
Elisabeth Sjölund	Råbäcken		
Eva Preutz	Boden		
Eva Vikström	Råbäcken		
Georg Palmgren	Luleå		
Gerd Livbom	Boden		
Gudrun Adolfsson	Trångfors		
Gunilla Kassberg	Svartbyn		
Gun-Marie Åkerström	Kalix		
Gunnar Idberger	Boden		
Göte Sundberg	Boden		
Hans Enberg	Unbyn		
Inga-Maj Juhlin	Stockholm		
Inger Enberg	Unbyn		
Irma Johansson	Boden		
Jan-Olof Granström	Gammelstad		
Jan Stenholm	Råbäcken		
Jan V. Storm	Enskede		
Lars Berg	Kusön		
Lars Lampinen	Unbyn		
Lennart Rönnlund	Gammelstad		
Margareta Hedman	Svartbyn		
Margit Ericsson	Boden		
Marino Eriksson	Boden		
Mikael Engström	Boden		
Mikael Snell	Boden		
Mona Nilsson	Rimbo		
Märta Nyberg	Svartbyn		
Ove Westman	Källered		
Ralf Näsfall	Boden		
Rune Isaksson	Vallentuna		
Rune Johansson	Boden		
Staffan Åkre	Boden		

samt till de som gett bidrag i mikrokortsparbössan och skänkt "loppisprylar.



BÖFF

gratulerar dessa medlemmar
som fyllt jämna år under det
första kvartalet år 2007

Astrid Östlund
Gunilla Kassberg
Ingemar Tapper
Karl-Erik Engelmärk
Kerstin Lehto
Kristina Hagberg
Lena Dahlkvist
Lennart Engström
Sune Nordin



*Trevlig sommar önskar
redaktionen och styrelsen*



Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
retur med den nya adressen till:

B Föreningsbrev



Boden Överluleå
ForskarFörening
Boden-ANAN
Idrottsgatan 2 D
961 64 Boden



Norrigården

RESTAURANG KONFERENS

Tradition, fantasi och nyskapande

Dessa visa ord är nyckelord för verksamheten på Restaurang Norrigården. 1700-tals huset har bibehållit sin rumsindelning och interiör med genuina stilmöbler som ger atmosfär av herrgårdskaraktär. De grova golvtiljorna och öppna spisarna är från husets begynnelse.

Kenneth och Mari-Louise Silverplats har som ägare, skapat den "goda" restaurangen. God matkonst med lång tradition och fantasi ger respons. Norrigården erbjuder allt från dagens lunch med tre alternativ, till den perfekta middagen med era vänner.

I beställningsmatsedeln rekommenderar köket några rätter. Service och tillgänglighet är andra begrepp som uppskattas. Boka julbord, fester, bröllop, middagar, minnesstunder, luncher, á la carte genom att anlita Norrigården.

ÖPPETTIDER 2007

Juni: 15/6 – 30/6

Måndag – Tisdag 10.30 – 14.00

Onsdag – Fredag 10.30 – 22.00

Lördag 12.00 – 22.00

Söndag 12.00 – 20.00

Juli: Måndag – Fredag 10.30 – 22.00

Lördag 12.00 – 22.00

Söndag 12.00 – 20.00

Augusti: 1/8 – 15/8 se Juni

Restaurang Norrigården Kyrcklappen 3, 961 64 Boden. Tel 0921-103 51. Fax 0921-103 42
www.norrigarden.nu