

Boden-ANAN

medlemsblad för

Boden
Överluleå
ForskarFörening



Nr 3

Årgång 16

Augusti 2007



Foto: Eila Fredriksson

Joel Nilssons skomakeri

Ovanstående byggnad är under uppförande på kultur/hembygdsområdet i Boden. Leif Nordenstorms far, Eliud Carlsson, är född här. År 1937 sålde Eliuds far, Bror Adrian Karlsson, huset till sin broder Oskar Joel Nilsson som samma år började med skomakeri.



Joel Nilsson med hustru Elna och dotter

Innehåll

- s.2 Föreningsinformation
Ordförande har ordet
- s.3 Återställare, Renskrivare, Besöksstatistik, Ny CD-skiva, Kulturhusens Dag, Nya läsregler
- s.4 Överluleå i mitten av 1800-talet
Georg Palmgren
- s.7 Barnadödlighet, Oidentifierade foton
- s.8 Rapport från Sundsvall
- s.10 Råne älvdalsresa
- s.12 Reflektioner över artikel av August Ljung, Andra tider, andra seder
- s.13 Oskar Harry Nilssons antavla
Eila Fredriksson
- s.14 Boden-ANAN:s innehållsförteckning 2002 - 2006
- s.15 Nya medlemmar, Adressändringar, Grattis, Tack, Släktforska vidare - före 1682

Styrelse och övriga funktionärer för Boden Överluleå ForskarFörening

*medlem i Sveriges Släktforskarförbund

Föreningens adress: Boden Överluleå ForskarFörening Idrottsgatan 2 D, 961 64 BODEN

Plusgiro: 1 57 58 - 6

Tel till forskarrummet i Råbäcksgården: **0921 - 504 13**, e-post: boff.boden@spray.se

Ordförande	Björn Fredriksson	Nipvägen 18	961 44	Boden	tel 0921 - 653 15
		e-post: bjorn.fredriksson@egonet.se			
V.ordförande	Tomas Johansson	Degerbäckens By 71	961 95	Boden	tel 073 - 072 96 70
Sekreterare	Jim Karlsson	Allégatan 20	961 67	Boden	tel 0921 - 176 40
Kassör	Laila Munkestam	Rubinvägen 16	961 46	Boden	tel 0921 - 654 45
Ledamot	Lars Berg	Kusön 228	961 98	Boden	tel 0921 - 501 39
Styrelsesuppleanter	Berthill Munkestam	Rubinvägen 16	961 46	Boden	tel 0921 - 654 45
	Barbro Forsberg	Antilopvägen 11	961 68	Boden	tel 0921 - 196 15
Valberedning	Ingmar Åkerstrand	S Bredåker 57	961 95	Boden	tel 0921 - 47 01 65
	Peter Isaksson	Kristallvägen 31	961 46	Boden	tel 0921 - 659 48
	Sture Lindström	Kårgatan 7	961 33	Boden	tel 0921 - 196 34
Revisorer	Carl-Lennart Persson	Karetvägen 24	961 42	Boden	tel 0921 - 533 33
	Sixten Sandberg	Österby 950	961 95	Boden	tel 0928 - 401 32
Revisorsuppleanter	Catharina Källström	Sadelmakaregatan 1C	961 35	Boden	tel 0921 - 102 63
	Rickard Pålsson	Kungsgatan 17	961 61	Boden	tel 0921 - 158 83
Redaktion för medlemsbladet:		Boden-ANAN@spray.se			
Ansvarig utgivare	Ewa Sandberg	Kålrotsvägen 11	961 47	Boden	tel 0921 - 722 74
	Eila Fredriksson	Nipvägen 18	961 44	Boden	tel 0921 - 653 15
	Agneta Silversparf	Garnisonsgatan 55	961 36	Boden	tel 0921 - 512 93
Bildansvarig	Vakant				

MEDLEMSAVGIFT, KODKORT och NYCKEL

Medlemsavgiften för år 2007 är 150 kronor. Kodkort till ytterdörren och nyckel till kammaren finns att köpa i Råbäcksgården. Kodkort kostar 50 kronor och nyckel 90 kronor. För att köpa dessa fordras att du är medlem i föreningen. Kortet ger tillträde till lokalerna från kl. 07.00 till kl. 21.00 alla dagar i veckan. Nyckeln ger tillträde till kammaren, där vi förvarar våra samlingar.

Ta kontakt med någon i styrelsen om du är intresserad.

ADRESSÄNDRING

Om du ändrat adress, var vänlig meddela föreningen din nya. Vi får inte adressändringar från något register.

PLANERAD UTGIVNING

Boden-ANAN planeras komma ut:
vecka 44 - manusstopp 14 oktober 2007
vecka 7 - manusstopp 27 januari 2008

Ordförande har ordet

I förra numret av Boden-ANAN skrev jag om skadegörelse av Råbäcksgården. Under sommaren har inbrotts- och utbrotts säkerheten höjts till nivå 1, och därmed har det blivit möjligt för oss att teckna småtagarförsäkring. För närvarande har styrelsen offertförfrågan ute. Tyvärr så går en del av medlemsavgiften till försäkring och ej till avsedd släktforskning, men jag är övertygad om att ni tycker det är rätt.

15-årsfesten i Forsgården den 12 maj uppmärksammades av ett 40-tal festdeltagare. God mat, sång och musik av Little Max, dans och lekar var uppskattade inslag.

Råne älvdalsresan "Från stenålder till nutid" (från 3 500-årig bosättning till Brolle Jr:s hemgård) blev också lyckad. Trevligt var att även medlemmar från Stockholmstrakten deltog både på festen och på resan. Se Ingmar Åkerstrands artikel!

Anmäl Er till någon av våra kurser Återställare, Släktforska vidare - före 1682 och Renskrivare, som handlar om förlagan till "Horerilagen 1734". Grundkurser i släktforskning genom-

förs i Studieförbundet Vuxenskolans regi (SV) onsdagar kl. 13.00 - 16.00 och i ABF:s regi tisdagar kl. 18.30 - 21.00.

Vår anställda, Carina Schylander, håller på med renskrivning av inflyttade till Överluleå och Eila överför detta digitalt. Det är f.n. nästan 4 500 inskrivna.

Soldatforskningen på Livkompaniet I 19 fortgår och består i nuläget av drygt 2 000 släktutredningar på indelta soldater.

För övrigt så firar I 19 100 år i Boden lördagen den 8 sept samt söndagen den 9:e.

Söndag genomför BÖFF Kulturhusens Dag och temat i år är "K-märkt" och vi besöker fyra utvalda platser, där guider finns från kl. 11.00 - 15.00. BÖFF och Bodens Filateliförening har utställning i Havremagasinet.

Om vi nu har tur, och vädergudarna med oss, så arrangerar vi en nygammal verksamhet, nämligen uppstigning med varmluftsballong utanför, den enda i originalskick, kvarvarande ballonghallen i Europa. Se annons på annan plats i denna tidning! Välkomna till en intressant helg!

TACK alla Ni som ställer upp i olika arrangemang!

Björnvrål

Återställare

Om intresse föreligger drar vi igång en ny omgång återställare, när vi har 6-8 anmälningar.

Återställaren är till för Dig som kommit av Dig med forskningen. Har Du kört fast? Tycker Du att Du glömt bort hur man går tillväga? Har Du kommit till nya frågeställningar? osv. osv. Då är troligen det här något för Dig. Återställaren är tre gånger tre lektionstimmar, onsdagkvällar 18.30 – 21.00.

Du anmäler Dig till Eila och Björn (0921 – 65 315) eller Ewa (0921 – 72 274).

Renskrivare

Så är det dags igen för ett renskrivningsprojekt i föreningen. Den här gången gäller det förlagan till "Horerilagen 1734" skriven på 1670-talet.

Det är tänkt att renskrivningen görs i grupp (typ cirkel) med 3 – 6 personer i varje grupp. Renskrivningen kommer ju även att fungera som en form av kurs i paleografi så det är inte nödvändigt att du känner dig fullärd i att läsa 1600-talstext, men naturligtvis är det en fördel om du inte är alldeles nybörjare som forskare.

Projektledare blir Berthill Munkestam. Han lämnar närmare upplysningar och du kan anmäla dig till honom, tel 0921 - 65 445 eller till ordförande Björn.

50.000 besök

Den 30 april 2007 blev Berthill Munkestam den 50 000:e registrerade besökaren i Råbacksgården. Därför förärdades han ett års fritt medlemskap.



Födda, Vigda, Döda

1831 – 1930 (34) i (nuvarande) Bodens kommun. CD-skivan som är produkten av många föreningsmedlemmars möda finns nu att köpa för 375 kronor. För de som köpte första utgåvan (Edefors och Gunnarsby fs) reduceras priset med 100 kronor, om den skivan återlämnas.

Kulturhusens Dag

Söndagen den 9 september

kl 11.00 – 15.00

Buss (gratis) avgår från Stadshuset (Kyrkgatan) kl. 11.00 mot

Sockenmagasinet

(Kommendörsgatan med ingång från Prinsgatan)

Efter guidad visning vidare mot

Ballonghallen

(vägvisning finns från värmeverket)

Efter guidad visning och ballonguppstigningar vidare mot

Havremagasinet

(Boden södra)

Efter guidad visning av hus och **utställningar** (föreningens och filatelisternas) går färden vidare mot

Soldattorpet

(I 19)

Bussen återgår därifrån till Stadshuset

Man kan fritt besöka samtliga utställningsplatser under dagen. Ballonguppstigningar sker kl 11.30 – 14.00. En gratis uppstigning per person.

Ett arrangemang på uppdrag av Bodens kommun

Nya läsregler

Av försäkringsskäl har ett nytt lås insatts i den inre av ytterdörrarna. Den dörren går inte att låsa upp inifrån – vilket innebär att om tjuven tar sig in via ett fönster är det också enda sättet för honom eller henne att komma sig ut OM DÖRREN ÄR LÅST.

Lås därför även den inre av ytterdörrarna när Du är sist att lämna lokalen. (Kontrollera så att ingen tyst forskare sitter och kurar framför någon apparat!)

Överluleå i mitten av 1800-talet

av Georg Palmgren

Under en period i mitten av 1800-talet arbetade lantmäteriet med att sammanställa läns- och sockenkartor, det s.k. sockenkarteverket. En stor del av arbetet utfördes av yngre lantmätare som villkor för att kunna bli befordrade till kommissionslantmätare.

Sockenbeskrivningen för Överluleå upprättades av lantmätnarna Karl Isak Grape, Teodor Selling och J. G. Bränström. Grape var född 1815 och promoverad "athletis artisque nandi magister" år 1838. Han arbetade också några år som teckningslärare vid Luleå läroverk och har på omslaget till akten målat nedanstående akvarell av Överluleå kyrka.



Illustration af Överluleå församlingkyrka.

Till sockenkarteverket hörde, förutom en sockenkarta, även omfattande statistiska uppgifter och en beskrivning över socknen. Här återges delar av beskrivning av Överluleå från år 1856.

Klimatet ("Luftstreck") Klimatet är hårt och kallt, men skiftar i olika delar av socknen. Kornet fryser sällan i de delar som gränsar till Nederluleå. I nybyggena i de nordliga delarna med en betydlig höjd över havet sker det däremot kanske vartannat år.

Sommaren är ofta kvävande het. Mygg och "yrfå" gör den ganska besvärlig och odräglig för främlingen. Vintern är därför av många mer efterlängtd än sommaren. "Då jorden sover i sin vintersömn är här fullt av liv och rörelse. De många isbryggorna förkorta avstånden för den resande och underlätta kommunikationerna. Endast under vintern finnes här banade vägar, som vimla av folk och transporter. Det praktfullaste norrsken upplyser natten, de av rinfrost överströdda träden, belysta av solens eller månens sken synas såsom fullsatta med diamanter. Allt detta gör vintern härlig, sinnet lätt och glatt, fullt av mod och levnadslust."

Hälsotillståndet var i allmänhet ganska gott, men det förekom ej sällan bröstsjukdomar. Orsaken till dessa ansågs vara vanan att bära tung last. Mesen bestod av oftast av två fot långa och 4 tum breda träskivor som sammanhölls av 2-3 tvärsålar. På denna knöt man fast det som skulle bäras och fäste mesen över bröstet med smala bärremmar eller snören. Eftersom det sommardag inte fanns några körvägar var man tvungen att själv bära tunga bördor. Det var inget tvivel om "att detta sätt att göra lastdjurs tjänst ganska ofta gav anledning till lungrot."

Folkmängden var år 1831, då socknen skildes från Nederluleå, ca 3.470. År 1855 är antalet 5.055, varav 2.514 män och 2.541 kvinnor. Av invånarna hörde 16 personer till prästeståndet, 82 var ståndspersoner och borgare på landet, 2.947 hörde till bondeståndet, 258 var soldater och 1.752 räknades till hantverkare, torpare, backstugesittare och inhysesshjon. I Boden fanns 409 personer, i Unbyn 400, i Heden 381, i Skatamark 371, i Sävast 298, i Svartbyn 280 och i Brobyn 274 personer.

Invånarna bildade 863 särskilda hushåll och av dessa räknades 87 som förmögna, 549 som bärgade, 207 hade egna medel och eget arbete till endast en del av sitt uppehälle och 20 hushåll saknade egna tillgångar och försörjdes helt genom allmän eller enskild välgörenhet.

I socknen fanns 42 soldattorp, 10 jordtorp och 323 backstugor. Av de senare låg 46 i Boden, 41 i Heden, 23 i vardera Bredåker och Unbyn samt 20 i Brobyn. Om backstugorna skriver författarna: "Ehuru arbetsföra personer ur dessa kojor under sommaren har stora förtjänster, blir dock, med det levnadssätt som föres intet övrigt till vintern, utan måste de då ofta för sig och dem de borde livnära, anlita Fattigförsörjningen och leva på de förmögnares bekostnad"

Tjänstehjonens löner, som utgick i pengar och klädespersedlar, uppgick för en dräng till 100 riksdaler eller med kost ca 191 riksdaler. För en piga var motsvarade lön 20-30 riksdaler eller med kost ca 116 riksdaler banco.

Invånare. Allmogen i den övre delen av socknen ansågs inte vara fullt så storväxt, som Nederluleå sockens inbyggare. Orsaken troddes vara "i barnaåren alltför ansträngande och ofta, särdeles under bärgningstiden och vid nedflottningen av skogseffekter, med nattvak förknippade mödor och arbeten".

När det gäller egenskaper "som i allmänhet äro egenomliga för bergstraktens barn", dvs arbetsamhet, händighet, ihärdighet, fyndighet, livlighet och gästfrihet

var socknens inbyggare fullt jämgoda med Norrbottens övriga socknar. Ett undantag fanns, nämligen arbetssamheten bland den kvinnliga befolkningen som inte längre var så stor. Detta berodde främst på att man numera oftast använde fabrikstillverkade kläder.

Den forna tarvligheten i levnadssätt och klädedräkt kunde inte längre igenkännas. I stället hade överflöd och lyx tilltagit betydligt de senaste åren. Kläderna bestod oftare av köpta än av hemmatillverkade tyger. Den gifta mannen använde oftast rock, den ogifte jacka. När kvinnorna var i kyrkan, på bröllop eller på marknader var de klädda i två-tre större eller mindre sidendukar, klänning och kappa av kamlott eller s.k. saxeni (fint ylletyg av kamgarn). Klänningen kunde någon gång vara av siden och plaggen var tillskurna efter "i orten kända nyaste metoder".

Stora gästabad hölls speciellt vid lysningar, vigslar och t.o.m. vid husförhör. Vid lysningar, som kallades gratulationer, pågick festen vanligtvis utan avbrott från söndageftermiddagen till måndagskvällen. Bröllopfester kunde hålla på i 3 till 4 dygn. Kostnaderna ersattes ibland även till någon del av gästerna. I varje by fanns en till två fiolspelare och här och där även någon som blåste klarinetten.

Under vintern, "nöjenas och sällskapslivets karnaval", ordnades ganska ofta dans och danserna var desamma som i städerna, men kanske "mer uthållande och livliga".

Vid alla samkväm förtärdes kaffe till överflöd och även vin och rom. Även till vardags dracks kaffe 4 – 5 gånger om dan, av manfolk ofta med tillsats av rom. Brännvin nyttjades mindre och skulle troligen att snart vara ur bruk, eftersom rom kunde fås till samma pris. Sällan eller aldrig såg man någon som snusade, men däremot tuggade män och ynglingar ganska allmänt snus eller rulltobak och rökte tobak och sämre kardus.

En förklaring till hur man hade råd till denna lyx kunde vara det ekonomiska välstånd som bönder och nybyggare fått under de sista 10 – 15 åren genom att sälja skogsprodukter. Man hade därigenom fått vida större inkomster än de flesta av länets tjänstemän, eller ca 700 och ända upp till 1300 riksdaler banco om året.

Även när det gällde boningssättet fanns fullt ut lika mycket lyx som i Nederluleå. Varje gård hade två boningshus, ett för vintern och ett för sommaren. Vanligtvis var de uppförda utan övervåning. Vinterbostaden bestod av en förstuga och 4 – 5 rum och ett stort kök. Man eldade och bodde oftast endast i köket och ett intilliggande rum. I sommarbostaden fanns enbart en förstuga och ett stort rum med bakugn och spis. Denna byggnad utgjorde ena flygeln till vinterbostaden, den andra flygeln utgjordes av ladugård och stallbyggnad. I fähuset fanns en spis med en inmurad gryta där det kokades åt kreaturen. Tröskladan var antingen åttkantig eller en 120 – 140 fot lång och 20 – 24 fot bred byggnad som under sommaren även används som

sovrum. Tröskningen verkställdes med tröskvagn och häst.

I vinterbostaden var fönstren stora och oftast mer än tillräckligt många. Rummen blev följaktligen mycket ljusa. De var ej sällan tapetserade och försedda med rätt snygga möbler, men med föga smak i möbleringen.

Alla husen var täckta med näver och takved, tak som var kostsamma, skogsförstörande och inte heller vackra. Till stort men för jordbruket, stod åbyggnaderna på flera hemman tätt sammanpackade. Författaren anser att man vid uppförandet av de dyrbara boningshusen ganska mycket förbisett "proportionsläran"

Åkerbruk: Här, såsom i allmänhet uti nordligaste Sverige, såddes för ej långt tillbaka nästan endast korn. Man hade nu börjat inse nyttan av omväxling med sädesslagen och jordens trädning, särskilt i mer befolkade och odlade trakter. Det vanligaste sädesslaget var korn, som såddes med 2.056 tunnor. På hösten såddes även råg på trädesjord med 105 tunnors utsäde. Havre såddes med blygsamma 14 tunnor, främst i Bredåker, Vittjärv, Svartbjörnsbyn och Boden. Potatis odlades allmänt med sammanlagt 943 tunnors utsäde och medelavkastningen var ca 10 gånger

Inom socknen fanns fyra tullmjölkvarnar, i Bodträskfors, Svartlå, Vittjärv och Skogså. Dessutom fanns flera husbehovskvarnar.

Skogshushållning mm. Den största inkomstkällan från skogen hade tidigare varit bjälkar, sparrar, plankor, bräder och tjära. Genom det stora slöseriet och miss-hushållningen hotades tillgångarna att snart vara uttömda. De stora skogseldarna, som under senare år härjat i Norrbotten, hade bidragit till skogarnas förstöring. På ömse sidor och närmast Lule älv hade fordom funnits en ganska vacker barrskog, men denna var nu genom eld och hygge snart sagt tillintetgjord. På de högre bergstrakterna längre upp från älven hade skogen inget större värde och bestod mest av björk, risgran och dvärgtall. **Sågverk** fanns i Hedensfors, Krokfors, Svartlå, Skogså, Åkerholmen, Ljuså, Vittjärv, Johannesfors, Buddbyn och Vändträsk.

Boskapsskötsel. Avkastningen från detta för orten så viktiga näringsfång hade avtagit på senare tider. Till och med ägare av större hemman måste till husbehov hämta smör från närmaste nybyggen och Lappmarken. Orsakerna till detta var att allmogen under sista åren främst sett till de stora skogsfortjänsterna och därför underhållit många hästar. Ladugården hade därför måst minskas och kokreaturen utfodras med det svagare höet och sköttes mindre omsorgsfullt. Gräddan förtärdes med kaffe, som njöts omåttligt tillika med mjölken. Priset på smör hade därför nu stigit så att ett lispund betalades med 8, ja ända till 10 riksdaler banco.

Ingen av länets socknar lade ner så mycket pengar på inköp av hästar. Från Ångermanland kom årligen ett stort antal djur. Dessa var större än de inhemska, men krävde en omsorgsfullare skötsel och var mycket dyra. Vanligen betalade man för en sådan häst ca 300, men ofta 4-500 riksdaler riksmünt.

Flera bönder och nybyggare ägde renar som sköttes av lappar mot en ersättning av 16 skilling för varje fullväxt djur och 3 skilling banco för en kalv. Dessa lappar uppehöll sig nästan ständigt inom socknen och hade även skaffat sig nybyggen.

Inom socknen fanns år 1855 ca 9.400 kreatur. Av dessa var 596 hästar. Flest hästar fanns i Unbyn (60), följt av Svartbyn (49), Skatamark (44) samt Bredåker, Svartbjörnsbyn och Sävast med 40 i vardera. Oxarnas antal var 120, varav 70 fanns i Unbyn. Antalet kor var ca 2.400 och flest fanns i Unbyn (265). Därefter följde Svartbyn med 190, Svartbjörnsbyn 180 samt Sävast och Bredåker med 160 kor på vardera stället. Totalt fanns ca 5.200 får i socknen. 650 fanns i Unbyn, 480 i Svartbyn, 380 i Skatamark, 375 i Brobyn och 350 i Bredåker. Getter fanns endast på 8 hemman. Flest hade Skatamark med 40 och Harads med 22 st av de sammanlagt 89 kreaturen. Svin (251 st) var heller inte så vanliga. Unbyn hade 33 st, Svartbyn 30, Svartbjörnsbyn och Sävast 25 var, Buddbyn och Skatamark 20 st var.

Jakt och fiske. Björn dödades med spjut som bestod av en 8-9 tums stålklunga, fästad i ett 6-7 fot långt skaft av björk. Filfrasen, som här kallades för järv, varg och räva fångades i tång eller s.k. slagjärn. Även fångades mård och hermelin, som här kallades lekatt.

Av gnagare fanns harar, som fångades i snaror och tänger, samt ekorrar, vilka fått namn av gråskinn och årligen sköts till stort antal.

Skogsfågel fångades mest med giller, s.k. kallade flakar. Tillgången på tjädrar och orrar var i avtagande eftersom de skjutas under parningstiden, då de är lättast åtkomliga. I större mängd fanns järpar och snöripor.

Fisket utgjorde en ej obetydlig näringsfångst. I Lule älv fiskades lax, laxöring och sik. Här fanns tre större laxfisken, nämligen Edefors fiske, som Drottning Christina donerat till Luleå stad och som bestod av två patar eller laxgårdar, mitt emot varandra, en vid vardera stranden. Dessutom Vittjärvs fiske i övre och Hedens fiske i nedre Hedforsen.

I de flesta sjöar och vattendrag fångades gädda, abborre, mört och lake samt i de översta fjälltrakternas småsjöar, den mycket vackra rörfisken, som här på orten kallades röding. I några av de största sjöarna fanns gös.

En **masugn** uppfördes vid Edefors i slutet av 1700-talet av Gällivareverkens dåvarande ägare, friherre S. G. Hermelin. Masugnen stod obegagnad som ett mo-

nument över sin dristige ägare och hans patriotiska själ. Malmen forslades nu med stor kostnad från Edefors, 11 mils väg till Selets Bruk i Neder Luleå Socken. "Stora hopar av till kolning uthuggen nu förruttnad ved ligga överallt häromkring". Även Svartlå bruk blev raserat

Salpeterstillverkningen uppgick under åren 1851-1855 till medeltal ca 253 lipund om året och gav socknen en årlig inkomst av ca 1.434 riksdaler banco. Salpeter tillverkades ur urinindränkt jord från ladugårdarna. Salpetersjuderistaten hade till uppgift att anskaffa och vårda statens förråd av salpeter som användes för kruttillverkning. Hemmanens skyldighet att leverera salpeter kallades **salpetergården** och ingick som en del i mantalsräntan.

Fornlämningar mm

Om fornlämningar mm återger författarna den tidens uppfattning om bygdens utveckling.

"Det är inte underligt att det inte finns några forminnen av betydelse eftersom landet ända in i 7:de seklet var så gott som obebott och tillhörde Lapparnas land med talrika nomadfolk som strövade kring med sina renhjordar.

Heden anses vara den först befolkade byn inom socknen. I Nederhuleå häradsarkiv lär finnas handlingar som bestyrker att när mark skulle utsynas till den förste som skulle bygga och bo i Persön i Nederhuleå, så protesterade Hedens byamän mot detta intrång eftersom de ansåg att marken tillhörde dem, trots att avståndet fågelvägen är ca 3,5 mil.

För 50-60 år sedan (= omkr 1800) påträffades i jorden vid Edefors en kopparkittel, fylld med gevärsflintor. På olika tiden har i samma trakt även hittat infanterigevär av Carl XII:s modell, och bara för några år sedan ett gevär med två bajonetter. Vilken tilldragelse hänger samman med dessa fynd? Det syns otroligt att en avdelning av den armé som drog sig tillbaka från Norge efter Karl XII:s död skulle ha förvillat sig hit och frusit ihjäl. Men någon sannolikare förklaring till dessa fynd kan knappast upptäckas. Traditionen förmäler också att trupper någon gång kommit över fjällen från Norge".

En höjd i den tätast bebyggda delen av Sävast by, kallas ännu i dag för Grifterna eller gravarna och man tror att här fordom varit en begravningsplats.

Källa: Sockenkarteverket. Del 1 och 2. Georg Palmgren 1999, 2000



Barnadödlighet

Som släktforskare har jag mer än en gång blivit beklämd när jag sett hur barnadödligheten slagit till i familjer. Jag har funderat över hur det var möjligt för dessa föräldrar att gå vidare när barn efter barn dog för dem. Vi tror ju och hoppas på att naturen ska vara så vist ordnat att generationerna följer varandra både vad gäller födelse och död, men de som drabbats av att tvingas uppleva att deras barn dött kan berätta om svårigheten att acceptera.

Under arbetet med att "tvätta" föreningens arbete med födelseboken har jag bl.a. träffat på en av dessa familjer. Garvaren Karl August Karlsson och hans hustru Maria Kandelin fick mellan 1885 och 1900 fjorton barn varav åtta var dödfödda, och en dog strax efter födelsen.

Hur gick det sen?

Kontroll i husförhörslängder och flyttböcker visade att en av de tvillingdöttrar som föddes 1891 blev fosterbarn hos en morbror i Töre år 1901. Hon kom att bilda familj och bli kvar där åtminstone till 1930. Modern dog i april 1902 och drygt två månader senare emigrerade den äldste sonen till Nordamerika. Han följdes senare i april 1903 av fadern, i september 1903 av brodern och av den andra av tvillingsystrarna i november 1904.

Om de blev kvar "over there" eller inte har jag inte kunnat utröna, men ingen av dem är i alla fall döda i Sverige efter 1947.

Bland andra familjer som drabbats hårt har jag träffat på smeden Lars Petter Riström, född i Prästhalm och död i Sörbyn inom Råne socken, och hans båda hustrur. Han blev far till sexton barn men av dem var det endast fyra som uppnådde vuxen ålder. Första barnet blev bara elva dagar, fjärde barnet blev drygt sex månader. När de hade sex barn slog den "gångbara halssjukan" (difterin) till. Från den 23 juni till den 5 september 1864 förlorade familjen fem av barnen. Barn nummer två, nio och tio klarade sig. Det elfte, och sista, barnet med första hustrun dog inom en månad. Av de fem barnen med andra hustrun hann de få fyra innan döden åter drabbade familjen. Då dog den andra (trettonde) två dagar före sin sexårsdag, nästan fyra veckor senare dog den yngsta ett år och elva månader gammal och efter ytterligare sex dagar den första (tolfte) i en ålder av åtta år fyra månader och tjugusex dagar. Det sextonde och sista barnet i familjen blev fyra och ett halvt år.

De tre överlevande döttrarna bildade familj och har ättlingar, men vad som hände den ende kvarvarande sonen har jag inte fått fram. Han fördes till obefintlighetsboken 1913 och emigrerade kanske utan tillstånd!

Hustrurna var Maria Helena Fredriksdotter född i Årbyn och Kajsa Maglena Ersdotter född i Sörbyn. Båda dog i Sörbyn.

Tyvärr var inte de här två familjerna unika men lika fullt tragiskt drabbade.

Ewa Sandberg

Känner du igen?



Fotograf: Nelly Forzén Helgum (Y)



Fotografiernas ägare: Eivor Graftsunds Nyköping

Rapport från Sveriges Släktforskarförbunds ordförande- och förtroendemannakonferens i Sundsvall den 19-20 april 2007

Vi lämnade ett soligt leende Boden för en resa till Sundsvall. Styrelsen för BÖFF hade utsett Eila Fredriksson och Agneta Silversparf att representera forskarföreningen. Björn åkte i egenskap av ledamot i Släktforskarförbundets valberedning. Staden välkomnade oss med iskalla stormvindar och regn, och vi som trodde vi skulle möta våren.....

Programmet började på fredag morgon med en studieresa till Fränsta, ca 7 mil från Sundsvall, där Mediakonverteringscentrum (MKC) är förlagt. Anläggningen sorterar under Riksarkivet och SVAR. Vi välkomnades av Karl-Ingvar Ångström när vi kom till Ålsta Folkhögskola där vi åt lunch och rektor Lars Edlund berättade bl.a. att Ålsta är en av landets 148 folkhögskolor och att skolan flyttades till platsen 1948 och hette då Medelpads folkhögskola.

Lunchen hade en tydlig medelpadsk prägel; nationalrätterna var förvillande lika dom vi också äter i vår del av världen. Vad sägs om gubbjuck (som hos oss kallas bl.a. kissela, kokihop, kokkelikaka), klimpvälling, klådda och andra sorters tunnbröd, rörost (en kesolikhande massa med sötaktig smak), varmrökt laxöring och annat gott som sköljdes ned med gammaldags svagdricka.

Sen var det dags för en rundvandring i anläggningen, vår grupp ledd av en kunnig Ann-Katrin ?. Den första stationen visade hur kyrkböcker, kartor och annat material från Landsarkiv och Lantmäterier i hela landet transporteras, oftast med egna lastbilar, till Fränsta. Det ålåg chauffören att noggrant notera alla händelser om in- och utförelse o.s.v. för att man på så sätt alltid skulle veta var i kedjan alla handlingar befann sig. På MKC skannas allt material med olika typer av skanners. Den största apparaten för kartskanning kunde hantera material om 136 cm:s bredd. Stora arkivutrymmen sörjer för att handlingar, som ibland lagras i månader, förvaras på lämpligt sätt.



Foto: Eila Fredriksson

2007. 4. 20

Intresserade åskådarna Kerstin Jonmyren och Ted Rosvall

Vid nästa station träffade vi överlantmätare Bengt-Olof Käck vid Lantmäteriverket i Gävle. Han informerade om det arbete som pågår med en internet-tjänst angående kartor och andra handlingar från Lantmäterierna, vilka kommer att finnas tillgängliga på nätet inom 2 veckor för oss alla att ta del av. Materialet kommer inte att kunna laddas ner, utan kan beställas mot viss avgift.



Overlantmätare Bengt-Olof Käck

Den avslutande stationen ansvarade Tommy Dahlberg och Maria Mähler från SVAR för. Dom informerade om pågående projekt inklusive de nyskannade svenska kyrkböckerna från Salt Lake City, hur och när materialet ska bli tillgängligt för en släktforskande allmänhet.

Dagen avslutades med gemensam middag på Norra Berget, dit även Hembygdsförbundets ordförande Birgit Sundkvist inbjudits. För övrigt satt vi vid samma bord och Birgit kunde informera oss en del om det samarbete som förbunden har med varandra, om gemensamma bekanta o.s.v.

Lördagens förhandlingar var förlagda till Folkets Hus Kusten i Stockvik. Där har DIS-Mitt och Midelva Genealogiska Förening (MGF) numera sina lokaler och vi fick tillfälle att hälsa på där.

Förhandlingarna inleddes med kassör Hans Peter Larssons föredragning av preliminärt bokslut för 2006 och utfall för kvartal 1 år 2007. Det stora underskottet för 2006 beror på höga personalkostnader. Under året har stora ansträngningar gjorts för att räta upp ekonomin bl.a. genom personalnedskärningar. Effekten av detta syns inte förrän detta år, vilket också framgick av redovisningen. Ingen kioskvältare fanns i försäljningen 2006, men man har ändå kunnat bättra på ekonomin väsentligt genom att sälja ut en hel del material från lagret till röda priser. Detta inbringade ca 700 000 kr. Framtiden ser mycket ljus ut, då Dödbok 4 utkommer i maj och dom ekonomiska effekterna av personalminsk-

ningarna är betydande. Elgenstierna är på gång, 1/3 är korrekturläst och utgivning sker under året.

Fråga om utgivning av CD:n Sveriges Befolkning 1990 diskuterades, ansökan om att få ta del av uppgifterna från Riksarkivet är inlämnad. Det fanns önskemål om att hellre satsa på år 1930, men det framkom att det är möjligt att publicera båda decennierna. Mötets majoritet ville att arbetet med 1990 års befolkning skulle påbörjas nu.

Det konstaterades också att problemåren är 1860-1930, där saknas bra digitala källor. Man hänvisade också till FN:s projekt om folkräkningen i hela Sverige 1935. SVAR har tittat på just den frågan men inte kommit längre.

Nästa punkt på dagordningen handlade om ABM Resurs Västernorrland, d.v.s. Arkiv, Bibliotek och Muséer i samverkan med projektledare Märta Molin och Johnny Westberg som presentatörer. Projektet drivs av Landsarkivet i Härnösand, läns museet, länsbiblioteket och landstinget i Västernorrland. Samarbetsprojektet började som ett försök, men är nu permanent och har gett så bra resultat att ett flertal kommuner vill upprepa detta lyckosamma arbete med att förvalta vårt kulturarv. Det handlar mycket om fortbildning, förmedling och kompetensstöd. Den som vill veta mer kan gå in på www.abm.se. Där finns kulturprogrammet för länet och allt material som produceras finns tillgängligt där. Så presenteras t.ex. museets samlingar med foton och text till varje föremål, liksom fotografier, böcker o.s.v.

Så var det dags för redaktören för Anbytarforum Christer Lindström tillsammans med övriga Rötter-rådet Ulf Mannberg och Mikael Lundholm att presentera det förändringsarbete med hela hemsidan som styrelsen beslutat ska genomföras. Programvaran räcker inte idag till det material som inkommit. På Anbytarforum finns 700 000 inlägg. Till den nya sidan ska alla inlägg följa med, alla ska kunna läsa alla inlägg gratis i 30 dagar, därefter gäller att abonnera. Medlemmar i Rötters vänner överförs till det nya systemet. Kostnad 100 kr/år. Sidan kommer att stängas i en eller ett par dagar för serveruppgradering och utvärdering sker efter 1 år. Arbetet är förmodligen klart under maj månad.

Man diskuterade problem och lösningar angående Anbytarforum.

- anbytarvärden är överbelastad och förslag finns om att medlemsföreningarna utser vissa regionala moderatörer ute i länen
- regler för moderatörer ska utarbetas
- Anna-Lena Andersson blir ny moderator direkt under styrelsen
- diskussioner runt organisationen och dess frågor sker i slutet på diskussionsforumet
- alla som är medlem i forskarförening som är ansluten till förbundet och har användarkonto

har rätt att delta i debatten. Detta för att slippa anonyma inlägg, vilka fortsättningsvis inte kommer att accepteras

- En uppdatering av Rötter ska också ske med fördubblade annonspriser, föreningar får 50 % rabatt

Näste man på scen var Carl Szabad från SSGF som berättade om sitt arbete med Sveriges Gravbok. Innan detta påbörjas måste Sveriges dödbok först vara klar. Det finns en vilja att modifiera de tre gravprogram som används för att underlätta arbetet.

Gravstenstippen handlar om kyrkogårdsförvaltningsarnas vårdslösa framfart med gamla gravstenar. Samarbete med Hembygdsförbundet har inletts för att försöka åtgärda att denna kulturskatt föröds ytterligare.

Redaktören för Släkthistoriskt forum, Hans Egeskog, redogjorde för hur tidningen ska uppdateras, både grafiskt och innehållsmässigt. En enkät som ska läggas ut på Rötter kommer, att till viss del, vara vägledande för förändringsarbetet och i nr 1/2008 kommer detta att synas. Samarbetet med Rötter ska utökas vilket kommer att visa sej i tidningens nya namn; Rötter – släkthistoriskt forum.

Upplagan har minskat och nu görs en satsning som går ut på att medlemsföreningar som värvar prenumeranter får en bonus till sin egen kassa och att en annonsrekvisitör anställs. Idag annonserar till största delen företag med anknytning till släktforskning.

Internationella rådet

Det digitala kriget var rubriken på nästa diskussionspunkt. Ordförande Ted Rosvall informerade om konkurrensen mellan SVAR och Geline. Riksarkivet förser inte Geline med mer material efter 1860 och ändrar sig inte utan domstolsbeslut. Givetvis går det beställa papperskopior på materialet, men till sedvanlig kostnad (4 kr per kopia). Beslutet har överklagats, RÅ har inte fattat beslut. Är mikrofilmer allmän handling eller gäller det bara det skrivna originalet? Diskussionen går vidare.

Så var förhandlingarna slut för denna gång. Under hemresan gjorde vi ett uppehåll med 10-talet andra deltagare på Landsarkivet i Härnösand, som värden DIS-Mitt sett till hålla öppet dagen till ära. Efter några timmars sökande, kaffe, smörgåstårter och vanlig tårter tog vi farväl och styrde kosan mot Boden, inspirerade av tre värdefulla dagar i släktforskningens tecken.



Folkets Hus "Kusten"

Agneta Silbersparf



Resenärerna samlade utanför Meldersteins herrgård

Råne älvdalsresa

av Ingmar Åkerstrand

Den som gjort en resa har något att berätta, säger ordspråket. Så nu skall jag försöka berätta vad våra eminenta reseledare berättat på vår bussresa i Råne älvdal. Dock efter påtryckningar av Eila och Björn.

Med vana arm och fotrörelser styrde Ingvar Nordström, Sundströmsbussen med 40-talet vetgiriga forskarvänner ut från fästningsstaden Bodens rök och larm. Under färden passade *Laila Munkestam*, på att tulla oss på den subventionerade turbiljetten.

Almanackan säger att det är den 12 augusti 2007. Första inbromsningen blev vid Råneå kyrka. Där berättade *Anna-Maria Persson*, att namnet Råneå anses ha samiskt ursprung. Det nämns första gången 1339 i formen "*in rano*" och avser de bönder som bodde i Rånbyn eller tätorten, Råneå. Två av dem, Thorfast och Arner i Rano, har nämnts i gamla handlingar.

Den första kyrkan byggdes 1646. Även kyrkstugor i anslutning till kyrkan byggdes upp. Som mest har här funnits 235 stugor. I dag finns endast ett tiotal kvar. Den kyrka som finns i dag invigdes 1857.

Björn Fredriksson, hade mycket mer att berätta om, bland annat om en mässhake, tillverkad ca 1450, som erövrats från Danzig. I min enfald trodde jag att det rörde sig om någon typ av hake som man rev ned försvarsmurar med under trettioåriga kriget. Men det visade sig vara ett praktfullt, påkostat, kåpliknande överplagg utan ärmar som används av präst som för rättar mäsas. Vi får även beskåda konstverket som har ett eget rum i kyrkan.

Någon påstår att Råne älv är Norrlands största skogsälv (210 km) men blygsam som jag är protesterade jag inte. Men bor man i Bredåker *vet* man att Luleälven är mer än dubbelt så lång, eller 450 km, men nu var vi ju gäster hos rånedalingarna.

Vi åkte vidare till Andholmen där Björn berättade om intressanta händelser kring Löjtnantbostället under det vi fikade där.



Löjtnantbostället Andholmen

När vi passerade Prästhalm berättade *Eva Sandberg*, om den stora byn, eftersom hon har sina rötter där. Här finns i dag en omtalad kräftodling. Tidigare fanns här både kalkbrott och marmorbrytning.

Resan gick vidare till Dammtorpssmedjan vid Bjurån. Björn gav oss insyn i en dammvakts göranden.

Vi intog lunchen i Meldersteins herrgård. Där gav Anna-Maria oss mycken kunskap om järnbrukets historia. Vi fick veta att det var Anders Celsius (han med termometern), som tog med sig den blott 17-årige Jonas Meldercreutz, på sin expedition till Torneå 1736. Denne blev intresserad av malmfyndigheterna i Gällivare/Malmberget. Patronen vid Kengis bruk, Abraham Steinholtz blev delintressent tillsammans med Carl Thingvall och Meldercreutz och började på 1740-talet bygga upp ett järnbruk för att ta till vara malmen från malmfälten. Brukets namn fick man genom en kombination av Melder och Stein. Melderstein byggde även: sågverk i Fredrikafors, kvarn i Prästholmen, varv och tegelbruk i Strömsund samt blästerverk vid Hasaforsen.

Ingvar Nordström styr vidare upp till Norriån. Där får vi bland annat lära oss hur en skvaltkvarn fungerar. Anna-Maria, frågade en man vi träffade (Bernhard Hansson), om det bodde någon Bergenstrålare där, och fick svaret att i Norriån finns en familj Larsson och en Hansson, och resten är Bergenstrålare.

Ingvar vände bussen och körde till Korpforsen där vi tog en promenad och beskådade hur naturen ständigt förändrats. Där har nyligen varit ett jordskred i de branta niporna.

I Valvträsk bygård blev vi vänligt mottagna av Kerstin och Hans Engström. Efter en superb middag berättade Hans om byns tillkomst och historik. Det var inte guld och gröna skogar som drog, utan tjära från brända skogar. Det var den goda tillgången till tjärstubbar som exploaterades. Drygt 200 personer bodde i Valvträsk i mitten av 1900-talet. Nu är dom ett trettiotal kvar.



Hans Engström i berättartagen

Hans, som även är byaålderman i Valvträsk, guidade oss runt den natursköna byn. Vi passerade bl.a. norra Europas vackraste lastbilsgaragetomt.

Hemresan anträdades, men ett kortare uppehåll gjorde vi i Sörbyparken. Där har en minnessten, ett malmblock, rests över Gällivaremalms erkände upptäckare Pehr Andersson. Vi fotograferade hans stolta släktingar vid stenen. Vi andra som inte bär på Pehr Anderssons gener kände oss lite avundsjuka.



Pehr Anderssons ättlingar f.v. Berit Åslund, Sigvard Holmbom, Ewa Sandberg, Björn Fredriksson och Jan Storm

Genom Skatamark rullade bussen närmare slutmålet. Skatamark är samlingsnamn för byarna, Inbyn, Häggan, Skogså och Ubbyn.

Anna-Maria, som har koll på händelser kring området talade om vad man bör veta. För ca 50 år sedan körde en J29, Tunnan i taknocken på Lundströms ladugård i Inbyn. Skadan kvarstår som turistattraktion.

En lång dags färd mot natt var avslutad när bussen bromsade in på Restaurang Norrigårdens parkering. Alla verkade hela och rena. Till, *de fyras gäng*, som planerade utflykten framför vi härmed vårt varma TACK!! För att undvika eventuell rivalitet i gruppen, tar jag dem i bokstavsordning.

Tack: Anna-Maria, Björn, Carl-Lennart och Eila.

Vi som var med hade en fantastiskt trevlig och givande dag, tycker jag. Däremot anser jag det vara onödigt att orda om detta så det kommer till kännedom för de medlemmar som inte följde med. Det skulle ju bli omöjligt att organisera kommande utflykter om alla medlemmar kom med. Hur skulle vi få tag på tio bussar? Så tänk er för!



Björn, Eila, Anna-Maria och Carl-Lennart

Reflektioner över artikel av August Ljung

av Arnold Lagerfjärd

I Boden-ANAN nr 2 april 2007 har tagits in en text från 1923 av Aug. Ljung. Han gör ett försök att utifrån namnen i kyrkböckerna bedöma av vilken stam nybyggarna i Enontekis var. Han finner, att namnen i stor utsträckning var svenska. Han fortsätter: "Mig förefaller det otroligt, att de föräldrar, vilka gävo sina barn sådana namn voro 'finnar'."

Nu var det med all säkerhet inte föräldrarna som gav sina barn svenska namn. Det var prästerna, som i kyrkans böcker översatte de finska namnen till svenska!

Det svenska väldet omfattade några århundraden inte bara nuvarande Sverige utan också nuvarande Finland. Därtill områden, som nu ligger i Ryssland, Estland och norra Tyskland. Ämbetsmannaklassen var svensktalande. Således rekryterades prästerna från den svensktalande befolkningen.

Min fru Hanna och jag började forskning på hennes anor i Mikkelä (St Michel), dit kyrkböckerna från Karelen räddats. Naturligt var, att böckerna ställts upp precis som i nuvarande Sverige. Mera förvånansvärt var, att språket var svenska fram till omkring mitten av 1800-talet.

Ryssarna under Alexander I fick "lov" av Napoleon att ta Finland från Sverige, vilket de gjorde 1808 – 1809. Ryssarna lät de svensktalande fortsätta att administrera landet. Så småningom började de finskspråkiga tycka, att svenskarna var lakejer åt ryssarna. Med finnarnas känslor i denna riktning kom det att bli bl.a. finskspråkiga präster, vilket märks mer och mer i

Karelen kyrkböcker under senare delen av 1800-talet.

Martti Martinpoika blev således Mårten Mårtensson i böckerna — direkt översatt. Valpuri Laurintytär blev Valborg Larsdotter. Poika är förstas son och tytär dotter.

Den bofasta befolkningen i Tornedalen kom i huvudsak från Finland. Det har jag nämnt i min artikel "Släktforskning utan namn" i Lulebygdens Forskarförenings medlemstidning nr 58 maj 2007. I min litteraturlista till artikeln har jag nämnt bl.a. Birger Steckzéns "Birkarlar och lappar". Där gör Steckzén högst egenartade slutledningar av att tornedalingar och samer har svenska namn i gamla handlingar.

En del svenska förnamn har kommit in hos finskspråkig befolkning. Det kan ha skett på olika sätt, t.ex. genom påverkan av prästerna.

Aug. Ljung förvånas också av att personer, som fötts på 1600-talet bland nybyggarebefolkningen, kunde bli både 90 och 100 år. Kyrkböckerna började föras mer eller mindre under 1700-talets första hälft. Medellivslängden var väl drygt 40 år. Om någon blev avsevärt äldre var det svårt att veta hur gammal denne egentligen var.

Bland mina anor finns en bonde i Harads, som skulle ha dött vid 110 års ålder. Om det är samme som i Älvsborgs lösen betydligt tidigare så kan han ha varit 90 — en synnerligen aktningvärd ålder på den tiden.

* * *

Andra tider, andra seder

Regler för kontorspersonal 1852

ur JM-NYTT nr 1/1981

- 1 Gudfruktighet, renlighet och punktlighet är nödvändigt för god affärsverksamhet.
- 2 Antalet arbetstimmar per vecka har företaget nu beslutat minska – kontorspersonalen behöver i fortsättningen bara arbeta mellan kl 7 på morgonen och 6 på kvällen.
- 3 Morgonbön hålles varje dag på huvudkontoret. Alla måste närvara.
- 4 Personalens klädsel skall vara måttfull. Kontorspersonalen får ej roa sig med att klä sig i plagg i ljusa färger. Långstrumpor är förbjudna, såvida de icke är i mycket gott skick.
- 5 En kamin står till förfogande för personalens trevnad. Var och en av personalen skall vid kall väderlek varje morgon ha med sig två kilo kol för eldning.
- 6 Ingen av de anställda får lämna arbetsrummet utan tillstånd av hr Ryder. Uträttande av naturbehov är dock tillåtet och kontorspersonalen skall använda den del av trädgården, som ligger vid andra grinden. Personalen skall själv tillse att denna plats hålles i ordning.
- 7 Allt samtal är förbjudet under kontorstid.
- 8 Begäret efter tobak, vin och sprit är en mänsklig svaghet och nyttjande av dessa ting är helt förbjuden för våra anställda. Detta gäller även under fritiden.
- 9 När nu antalet arbetstimmar så drastiskt har minskats, har vi beslutat tillåta intagande av föda mellan kl 11.30 och 12. Arbetet får dock under denna tid under inga förhållanden avstanna.

Skomakeriet i Flarken Överluleå

<p>Oskar Joel Nilsson f.1905-03-09 Svartbyn:7 Överluleå (BD) d.1995-01-12 Flarken 18 Överluleå (BD) Skomakare, bonde Svartbyn:7 Överluleå (BD) g.1930-11-01</p>	<p>2 Carl Nilsson f.1861-01-29 Skatamark Överluleå (BD) d.1925-02-11 Svartbyn:7 Överluleå (BD) Bonde Svartbyn:7 Överluleå (BD) —g.1888-06-25</p>	<p>4 Nils Johan Olofsson-Storm f.1834-02-26 Vibbyn:3, Överluleå (BD) d.1919-09-14 Boden, Överluleå (BD) Soldat Brobyn, Överluleå (BD) —g.1859-04-16 Greta Stina Hansdotter f.1832-01-26 Buddbyn:4, Överluleå (BD) d.1917-07-04 Brobyn:1, Överluleå (BD) Soldathustru Brobyn, Överluleå (BD)</p>	<p>8 Olof Anders Nilsson f.1808-02-10 Vibbyn, Nederluleå (BD) d.1892-01-17 Brobyn, Överluleå (BD) Bonde Vibbyn:3, Överluleå (BD) —g.1830-04-10 Anna Greta Andersdotter f.1810-04-16 Jämtön, Råneå (BD) d.1891-03-24 Brobyn, Överluleå (BD) Bondhustru Vibbyn:3, Överluleå (BD) 16 17 9 Hans Larsson f.1795-09-30 Buddbyn:4, Nederluleå (BD) d.1863-04-15 Buddbyn:4, Överluleå (BD) Bonde Buddbyn:4, Överluleå (BD) —g.1816-12-09 Anna Isacsdotter f.1789-10-14 Brobyn, Nederluleå (BD) d.1873-05-27 Buddbyn:4, Överluleå (BD) Bondhustru Buddbyn:4, Överluleå (BD) 18 19</p>
<p>Oskar Harry Nilsson f.1931-09-21 Svartbyn:7 Överluleå (BD) d.1986-09-19 Flarken 4499 Överluleå (BD)</p>	<p>1 Amanda Elisabet Andersson f.1864-10-08 Svartbyn:1 Överluleå (BD) d.1947-03-21 Svartbyn:7 Överluleå (BD) Bondhustru Svartbyn:7 Överluleå (BD)</p>	<p>5 Johan Andersson f.1834-09-26 Svartbyn:1, Överluleå (BD) d.1912-04-03 Smedsbyn, Nederluleå (BD) Bonde Svartbyn:1, Överluleå (BD) —g.1861-04-20 Anna Erika Berggren f.1841-09-04 Svartbyn:3, Överluleå (BD) d.1889-12-24 Smedsbyn, Nederluleå (BD) Bondhustru Svartbyn:1, Överluleå (BD)</p>	<p>10 Anders Olofsson f.1802-03-02 Svartbyn, Nederluleå (BD) d.1877-06-27 Svartbyn, Överluleå (BD) Bonde Svartbyn:1, Överluleå (BD) —g.1821-05-01 Anna Elisabet Larsdotter f.1798-10-06 Svartbyn, Nederluleå (BD) d.1857-02-07 Överluleå (BD) Bondhustru Svartbyn:1, Överluleå (BD) 20 21 11 Johan Berggren f.1807-11-04 Svartbyn, Nederluleå (BD) d.1889-12-15 Svartbyn, Överluleå (BD) Bonde Svartbyn:3, Överluleå (BD) —g.1831-11-07 Elisabet Helena Eriksdotter f.1813-01-15 Svartbyn, Nederluleå (BD) d.1853-03-18 Svartbyn, Överluleå (BD) Bondhustru Svartbyn:3, Överluleå (BD) 22 23</p>
<p>Elna Viola Svensson f.1912-01-22 Heden:3 Överluleå (BD) d.1991-03-07 Flarken 4499 Överluleå (BD) Bondhustru Svartbyn:7 Överluleå (BD) g.1930-11-01</p>	<p>3 Heden Överluleå (BD) —g.1912-01-20 Ellen Johanna Enberg f.1892-08-05 Bredåker Överluleå (BD) d.1917-11-20 Heden Överluleå (BD) Bondhustru Heden Överluleå (BD)</p>	<p>6 Lars Olof Brunström f.1836-09-29 ✓ Boden, Överluleå (BD) d.1912-09-09 Heden:3, Överluleå (BD) Bonde Heden:3 (Kusön), Överluleå (B) —g.1866-04-08 Cajsa Magdalena Olofsdotter f.1848-01-30 Ängesbyn:10, Nederluleå (BD) d.1922-03-23 Heden:3 (Kusön), Överluleå (BD) Bondhustru Heden:3 (Kusön), Överluleå (B)</p>	<p>12 Eric Olofsson Brunström f.1799-07-16 Hortlax, Piteå lfs (BD) d.1857-12-22 Kusön, Överluleå (BD) ✓ Skomakare, nybyggare Boden, Överluleå (B) —g.1829-11-07 Lisa Paulsdotter f.1802-09-27 Töre, Nederkalix (BD) d.1885-06-13 Kusön, Överluleå (BD) Nybyggarghustru Boden, Överluleå (BD) 24 25 13 Olof Danielsson f.1823-03-14 Ängesbyn:10, Nederluleå (BD) d.1877-01-06 Ängesbyn, Nederluleå (BD) Bonde Ängesbyn:10, Nederluleå (BD) —g.1845-11-30 Maria Helena Larsdotter-Sundbäck f.1824-05-15 Persön, Nederluleå (BD) d.1918-01-12 Ängesbyn:4, Nederluleå (BD) Bondhustru Ängesbyn:10, Nederluleå (BD) 26 27</p>
		<p>7 Henric August Enberg f.1859-08-01 Långsjön, Överluleå (BD) d.1942-04-23 Degerbäcken, Överluleå (BD) Arbetare Bredåker, Överluleå (BD) —g.1891-12-19 Emma Alexandra Blomqvist f.1870-01-18 Heden:2, Överluleå (BD) d.1896-03-15 Degerbäcken:1, Överluleå (BD) Arbetarhustru Bredåker, Överluleå (B)</p>	<p>14 Nils Peter Enberg f.1825-06-23 Bredåker, Nederluleå (BD) d.1884-10-24 Långsjön, Överluleå (BD) Landtbonde Långsjön, Överluleå (BD) —g.1849 Brita Maria Jönsdotter f.1819-05-30 Åkerholmen:2, Nederluleå (B) d.1903-07-10 Långsjön, Överluleå (BD) Bondhustru Långsjön, Överluleå (BD) 28 29 15 Johan Fredrik Blomqvist f.1844-04-12 Heden, Överluleå (BD) d.1919-10-15 Degerbäcken, Överluleå (BD) Inhyses Heden, Överluleå (BD) —g.1868-01-21 Stina Lovisa Broström f.1846-01-18 Bjurstråsk:2, Nederluleå (BD) d.1913-04-16 Degerbäcken, Överluleå (BD) Inhyseshustru Heden, Överluleå (BD) 30 31</p>

Innehållsförteckningar från Boden-ANAN 2002-2006

- 2002 febr Banvakt - ett försvunnet yrke --- Bredåkersbornas överdrifter --- Jubileumsvisa --- Den krokiga vägen till släktforskning --- Antavla för Bengt Bergman Ö-luleå --- Stöld i Råneå kyrka
- 2002 maj Beskrivning av torpet Heden 3:10 Överluleå --- Antavla Hildur Hackzell Karesuando --- Medlemsmatrikel --- Släktforskare från Karelen
- 2002 sept Pål Amundsson (Waikijaure-Pål) --- Antavla för Maria Pålsson-Rim Jokkmock --- Historien om Långa Lappflickan --- Byn Bodforsen och dess invånare på 1930-talet
- 2002 nov Brännvinsreformen 1854 --- I fädrens spår --- Fallet med de två Catharinorna och antavla till Catharina Råneå --- Hur är det att släktforska? --- Beredskapshälsning --- Varifrån var stockholmaren?
- 2003 febr Claes Larssons berättelse om sig själv --- Den gäckande prästnanan --- En amerikakista berättar --- Vallonsläkten Drugge --- Brev till Paul Elming
- 2003 april Ofärd över nordanlandet, del 8 --- Emigration från Råneå till Nebraska --- Ättlingar till Gabriel Månsson --- Olycksdrabbad familj
- 2003 aug Jordskatter och Näringstvång --- Hvad har hänt? --- Bytestidningar --- Petrus Erici Rockstadius --- Om häxeri m.m. ur Sveriges Rikes Lag
- 2003 nov Sågställare Lars Westman med 2 olika antavlor --- Sandträsk sanatorium --- Bödelstaxa från 1736 --- BÖFF:s CD-skivor
- 2004 febr Mjöfjärden Råneå socken --- Ovanliga namn --- Carl XV:s resa genom Norrbotten --- Antavla Peter Englund Överluleå --- Familjerätt årsmodell 1704
- 2004 april Mjöfjärden Råneå socken --- Jag har gått kurs... --- Gåtan Granström Överluleå slutgiltigt löst? med antavla
- 2004 aug Nytt i hyllan --- Carl XV:s resa genom Norrbotten --- Boden-ANAN:s innehållsförteckning från 1997-2001
- 2004 nov Carl XV:s resa genom Norrbotten --- Norrbottens förvaltning och dess hövdingar --- Riksarkivets beståndsöversikt --- En sällan använd informationskälla --- Antavla Nils Arvid Wikman Ökalix
- 2005 febr Birkarlarna i Björby Nederluleå --- Isak Wallströms antavla och familjeakt --- Beda Seijsings och Eks gravstenar
- 2005 april Antavlor på Isak Wallströms 2 fruar --- Slimmerslag och hans efterkommande
- 2005 aug Anvisning att bereda födoämnen af Granlaf, Islandsmossa m.m. --- Lite om koppornas härjningar --- Norrbottens museum vidgar vyerna --- Järnbruksamn --- Antavla Sigrid Johansson Råneå --- Boden - Morjärvsbans invigning --- Varningsord mot brännvinsbruk och dryckenskap
- 2005 nov Med Laukki som färdledare --- Gästgivargården i Svartlå ... Ett häftigt människoöde, Edit Hedman USA --- Edits antavla --- Julklappstips
- 2006 febr Samlingar, Abraham Abrahamsson Hülphers --- Boden förr och nu --- Bergsbruket --- Antavla på Arthur Landfors --- Bodensare med släktgrenar till kungahus...
- 2006 maj Samlingar, Abraham Abrahamsson Hülphers --- Utdrag ur Sveriges Rikes Lag --- Antavla Olof Abraham Hansson N-luleå --- Två lapska sägner --- Snipp, Snapp, Snorum, Hej och Basalorum
- 2006 aug Fahlmans i Svartlå --- Antavla Nils Aron Lundberg från Heden Överluleå --- Ett jaktäventyr från år 1327
- 2006 nov Släktband mellan äldre lantmätare i Norrbotten --- Gamla märken --- När kvicksilvret fryser --- Saxat ur Norrbottensposten --- Forts Fahlmans --- Norrbottning med smålänningar i två släktgrenar

Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen

					medl.nr.
Britt Stattin	Musikantvägen 9	961 40	Södra Svartbyn	0921 - 19 079	731
Ulla-Britta Järnberg	Björkgatan 5	961 67	Boden	0921 - 50 410	732

Adressändringar

MajLis Karlsson	Jenningsgatan 4 C	915 31	Robertsfors	0934 - 10 845	249
-----------------	-------------------	--------	-------------	---------------	-----



BÖFF

gratulerar dessa medlemmar
som fyllt jämna år under det
andra kvartalet år 2007

Bernt Eriksson
Bert Åberg
Gudrun Bergenudd
Inga-Maj Juhlin
Inger Hemphälä
Kajsa Norman
Kerstin Wikström
Lisa Persson
Marianne Näslund
Märta Nyberg
Pia Engström
Rigmor af Geijerstam
Siv Lindholm
Ulla Lecktorp
Valfrid Jakobsson



TACK

Ett varmt tack från BÖFF:s styrelse för alla de
gåvor och bidrag vi fått:

Anita Sjöqvist	Trångfors
Bo Westin	Svartbyn
Britta Lundman	Boden
Gudrun Adolfsson	Trångfors
Kerstin Andersson	Boden
Kiruna kommun	Kiruna
Korpenskolan	Boden
Kusåns byaförening	Kusån
Leif Nordenstorm	Boden
Mona Nilsson	Rimbo
Monica Nordberg	Gemträsk
Ulf Nevell	Boden

samt till de som gett bidrag i mikrokortsparbössan
och skänkt "loppisprylar."

Släktforska vidare – före 1682

Vi planerar att i höst starta ytterligare en omgång av vidareutbildningskursen för erfarna släktforskare; åtta studietillfällen. Preliminär tid – onsdagkvällar. Max 8 deltagare.

För mer information ring Berthill Munkestam tel 0921 – 654 45. Anmälan görs till honom eller till Björn Fredriksson tel 0921 – 653 15.

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning
retur med den nya adressen till:

Boden-ANAN
Idrottsgatan 2 D
961 64 Boden

B Föreningsbrev



Vi tror att det är viktigt med personligt engagemang som drivkraft och att alla våra kunder har olika önskemål.

Därför skiljer sig vår byrå och våra tjänster kanske sig lite från andras.

Att vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, är givetvis en extra trygghet både för oss och för er.



Välkommen in till
Bodens Begravningsbyrå AB
Kungsgatan 14 961 31 Boden
Telefon 0921/121 60